

23 april

“en hij had in zijn hand een geopend boekje”

Openbaring 10:2

Deze machtige engel met die enorme symboliek van wolk en regenboog, van zon en vurige voeten, heeft een boekje in de hand. Natuurlijk rijzen er vragen met betrekking tot dit boekje. Welk boek is dit, wat is de betekenis hiervan? Dit is waarschijnlijk hetzelfde boekje wat we in Openbaring 5:1 al tegen kwamen.

Er zijn bijbeluitleggers die denken dat het om het boek Openbaring zelf gaat, maar dat lijkt niet zinvol. Anderen stellen dat dit het boek des levens is. Maar ook dan komt de vraag, wat is de zin van het boek des levens op deze plaats en waarom moet Johannes dat boek eten (Openbaring 10:9-10)?

Het boek werd in Openbaring 5 verzegeld door de Here Jezus in de hand genomen. In Openbaring 6 zagen we dat de zegels werden verbroken. Nu ligt het boek ontzegd en voor allen zichtbaar in de hand van deze machtige engel. Iedereen kan het 'nalezén'. Dat wat over de wereld is gekomen, al de oordelen, het is rechtmatig. Het laat zien dat er iemand waardig was en de capaciteit had de zegels te verbreken. Iedereen kan het weten, er is een grootscheepse campagne bezig om de aarde te bevrijden van de macht van satan.

Sommigen stellen dat het hier om een klein boekje gaat, dus toch een ander is dan de boekrol van hoofdstuk 5. We denken echter dat de toevoeging klein, hier een doel heeft. Johannes zal het boekje namelijk op moeten eten. Ook wijzen we erop dat er nadrukkelijk vermeld wordt dat het boekje open is. De boekrol was gesloten, de zegels werden verbroken, nu is het boekje open. Dat is een logisch geheel en zoals vaker naar voren gebracht, hebben we te maken met een openbaring, niet met een verhulling.

De voor de hand liggende verklaring is de beste. Ondertussen mogen de gelovigen op aarde, die er mogelijk dan nog zijn, enorm bemoedigd worden. De Here Jezus, het Lam heeft alles in de hand en onder controle. Dat troost ook ons keer op keer.