

22 november

“En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit een parel; en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas”

Openbaring 21:21

We blijven ons nog verwonderen over de stad, haar bouw en uiterlijk en de rijkdom waarmee ze is getooid. We bedenken nog dat Johannes werd toevertrouwd in Openbaring 21:9 “Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams”. Heel deze pracht en rijkdom is feitelijk ook een weerspiegeling van de schoonheid van de bruid van Christus, de gemeente. De beelden die Johannes gebruikt lopen feitelijk door elkaar heen, De stad is de bruid, maar de bruid woont ook in die stad. Ook wij kunnen ons vereenzelvigen met een woonplaats, dan zijn we ermee vergroeid. Het is onze stad, daar zijn we trots op.

Er is alle reden om trots te zijn op de stad die getoond wordt, dit nieuwe Jeruzalem dat van de hemel neerdaalt. Ze is in alle opzicht ‘hemels’. De poorten, waar we al eerder van hoorden, komen hier opnieuw onder onze aandacht. Ze dragen elk de naam van één van de stammen van het volk van God, Israël.

Het is opmerkelijk dat de poorten uit parels bestaan. Parels worden gevormd in oesters. Er dringt een zandkorreltje of ander ongerechtigheid de oester binnen. De oester verzet zich tegen deze indringer en legt er laagjes omheen, hoe meer laagjes, hoe groter de parel. Het afweermechanisme dat ingezet werd tegen de bedreiging maakt de parel mooi en groot. Denken we nu niet aan het lijden en de strijd dat heel de geschiedenis van Israël op aarde zo kenmerkt? Vanaf haar vroegste bestaan heeft ze zich tegen ongekend hevige en gemene aanvallen moeten verdedigen. De farao's, de Filistijnen, de Hamans en de Hitlers. De zogenaamde christenen en de moslims. Altijd weer stond het volk alleen. Zo zijn er de eeuwen door laagjes gelegd en straks blijken er twaalf schitterende poorten te zijn die de toegang verlenen tot de stad. De rol van Israël in Gods heilsplan is buitengewoon groot. Straks zullen we dat iedere keer beseffen wanneer we de stad in of uitgaan. Maar ook nu al mag onze liefde uitgaan naar Gods volk.