

22 augustus

“Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht”.

Openbaring 18:20

Dit klinkt ons onwezenlijk in de oren. Weest vrolijk over haar. Weest vrolijk over Babylon, over haar val en teloorgang wel te verstaan. We hebben in de laatste hoofdstukken onwaarschijnlijk veel leed gezien. De dood heerste bijna in ieder vers. De schade die gebracht wordt aan aarde, dier en mens is niet meer in normale termen en woorden uit te drukken. Wanneer we vandaag geconfronteerd worden met rampen of dramatische ongelukken dan grijpt het ons naar de keel en raken we daar diep door geëmotioneerd. Eén ding is dan wel duidelijk, daar worden we niet vrolijk van. Hoe kan het zijn dat een engel ons hier wel oproept vrolijk te zijn?

We moeten goed lezen wat er staat “God heeft uw rechtszaak tegen haar beslecht”. Er loopt dus een rechtszaak tegen Babylon, tegen de onreine en rebellerende wereld. Daarbij gaat het om ons recht, het is uw rechtszaak. Het boek Job, maar feitelijk heel de Bijbel leert dat er een aanklager is die ons van God wil losweken en ons vals aanklaagt. Deze zaak komt voor het hemels hooggerecht en de Here God verklaart ons onschuldig en de Boze en wat bij hem hoort wordt schuldig bevonden en geoordeeld. Zoals in iedere rechtszaak, zal er vreugde zijn, wanneer er vrijspraak komt en de schuldige rechtvaardige straf ontvangt. We hoorden eerder de martelaren van onder het altaar tot God roepen “Tot hoelang o heilige en rechtvaardige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen” (Openbaring 6:10). Wel, deze zaak is rechtvaardig behandeld er is reden om te juichen.

Wie scharen zich in het koor van feestgangers? Het zijn heiligen, apostelen en profeten. In Hebrëeën 11 lezen we van hen, de galerij van geloofsgetuigen. Mannen en vrouwen die de Here God zo liefhadden, dat zij werkelijk alles hebben verdragen. Deze groep is aangevuld met de apostelen, die op Johannes na, waarschijnlijk allemaal om het getuigenis van de Here Jezus zijn gedood. Vele zijn de eeuwen door die weg gegaan, zij alle mogen juichen. Nu is de tijd gekomen dat zij hun tranen inleveren en vreugde ontvangen. Wij verheugen ons met hen.