

21 december

“Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad..”

Openbaring 22:14

De alfa en de omega, de God die is, die was en die komt zal komen met loon en vergelding. Wanneer we dat beseffen dan huiveren we, wie zal bestaan? Wie van de lezers van deze tekst kent niet de donkerte van de nacht met besef van angst, zonde, schuld of onreinheid. We hebben allemaal zaken bij ons waar we ons voor schamen en waarvan we weten dat de heilige God ons daarover oordelen en ons straffen zal, wie kan leven wanneer Hij komt?

Nu komen we bij de zevende en laatste zaligspreking in het boek Openbaring: “Zalig zij, die hun gewaden wassen”. Het woord zalig betekent dat we in de sfeer van God mogen komen, we zullen Hem zien. We zullen mogen komen in het huis van de Vader met de vele woningen. Fantastisch! Maar dat gaat niet vanzelf en we hebben er niet zomaar recht op en het is juist vanwege onze zonde en onreinheid dat we niet in de sfeer van God mogen komen. Ons wacht de vergelding, de straf en het oordeel.

Hoe wordt het oordeel veranderd tot zaligheid. Hoe komen we van zonden vrij en krijgen we de toegang tot onze glorievolle God? Dat kan wanneer we onze gewaden wassen. Dat is natuurlijk beeldspraak. Het wil niet zeggen dat we onze kleren in onze wasmachine moeten stoppen en het maximale wasprogramma moeten selecteren waardoor we zalig zouden worden en tot God kunnen naderen. Maar hoe dan wel? Wij zeggen: kleren maken de man. De kleding die we dragen straalt iets uit en past bij de dingen waar we mee bezig zijn. Op een bruiloft dragen we niet onze werkkleding en we gaan doorgaans niet in onze vakantieleding naar een begrafenis.

Onze kleren wassen wil zeggen dat we ons klaar moeten maken voor de activiteit waar we naar toegaan. We trekken de bij de gelegenheid passende kleren aan. Zonder feestkleed komen we de bruiloftszaal niet in. Ons door de zonde vervuild leven mag gereinigd worden door het bloed van het Lam. Zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebreeën 9:22). Weet u dat Jezus Christus in uw plaats zijn leven gegeven heeft? Onze zonden worden in zijn bloed afgewassen (Hebreeën 10:19). Allen dan zal de belofte zalig te mogen zijn wanneer Hij komt werkelijkheid voor u worden.

