

20 september

“En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.”

Openbaring 19:12

Wie kent niet het prachtige lied, “Kroont Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon”. Het wordt dikwijls gezongen, juist in de lijdenstijd - en paastijd. Daar past het natuurlijk goed op, het Lam dat geslacht is, maar leeft, Kroont Hem! De ruiter op het witte paard, waar we inmiddels al zulke prachtige dingen van hebben gezien, zoals Zijn waarheid en gerechtigheid, Zijn rechtvaardig vonnissen en Zijn oorlog in gerechtigheid. Deze ruiter moet gekroond worden. Het zijn vele kronen die Hem sieren. Al die kronen staat voor verschillende aspecten van Zijn hoogheid.

De Staten vertaling spreekt van “Koninklijke hoeden”, feitelijk staat er een woord dat we in onze taal ook kennen, diadeem. Zo’n Koninklijke kroon of diadeem werd niet alleen voor de sier gedragen, omdat het zo mooi staat. Het werd ook gedragen omdat het een uiting is van hoogheid. De diadeem staat voor macht en aanzien. Het is symbool van macht, heiligheid en gerechtigheid. Niet iedereen kan zomaar die kroon dragen. We kennen in onze algemene geschiedenis personen die zichzelf kroonden en uit de hand van de dienaar de kroon weggristen om die zelf op hun hoofd te zetten. Dat was gestolen waardigheid, gestolen macht en invloed. In zekere zin heeft ook de Boze op valse wijze zichzelf de heerschappij verschaft op aarde. Hij, de Satan, is tot op dit ogenblik de overste dezer wereld (Johannes 12:31, 16:11 en Efeze 2:2).

Wanneer er veel onheil gebeurt moeten we ons realiseren dat niet God dat wil, de Boze regeert en aan de vruchten ken je de boom. Straks zal de heerschappij komen aan Hem die waardig, getrouw en rechtvaardig heersen zal. Zijn rijk van vrede zal dan zegen en heil brengen over onze tot nu toe zo geslagen en geplaagde wereld. Niet de machthebbers op aarde, de politici die we dagelijks op de televisie zien. Hoe goed en oprecht sommigen zeker zullen zoeken naar goed bestuur. Dat goede bestuur zal pas dan en alleen dan komen, wanneer Hij verschijnt, die met vele kronen gekroond is, onze Here Jezus.