

20 oktober

“En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden”

Openbaring 20:11

De duivel is in de poel van vuur en zwavel geworpen. Nu verandert het tafereel opnieuw. Onze blik wordt naar iets totaal anders getrokken. Een witte troon. Er wordt in de Bijbel vaker over tronen gesproken. Niet alleen van aardse koningen, maar ook over tronen van God. Zo zagen we in Openbaring 5 bijvoorbeeld de Here God op een troon. Hier staat een andere troon opgesteld, die wordt specifiek naar kleur benoemd, wit. Wit symbool van reinheid en zuiverheid. Dat zal zeker opgaan voor het oordeel dat uitgesproken wordt, dat zal een zuiver oordeel zijn. De Here heeft een zuivere weegschaal. Wellicht staat de reinheid van het heldere wit ook tegenover de vuile onreinheid die kleeft aan al de mensen die voor de troon geroepen worden.

Het wordt ook een grote troon genoemd, dat heeft misschien te maken met de afmeting van de zetel, maar meer nog met de functie of de autoriteit die afstraalt van het gestoelte. Al de mensen die sinds de schepping van de aarde, de liefde en genade van God tegengestaan hebben, zullen hiervoor moeten verschijnen. In enkele korte trekken wordt hier het meest verschrikkelijke getekend.

In de Bijbel komen we verschillende oordeelsmomenten tegen. Ze waren er in het verleden. De meest bekende zijn natuurlijk de geschiedenis van de zondvloed met Noach en de verwoesting van Sodom en Gomorra met Lot. Er is wat gediscussieerd over de werkelijkheid van die gebeurtenissen. De oordelen die komen zullen net zo echt zijn als de oordelen die er geweest zijn. Kort gezegd zullen er nog een drietal grote rechtszaken plaatsvinden. We horen van de rechterstoel van Christus (2 Corinthe 5:10) waar de gemeente beoordeeld zal worden. In Mattheüs 25:31-46 lezen we het oordeel over de volken. Daar wordt bekeken wie toegang heeft tot het duizendjarig vrederijk. Hier in Openbaring 20 lezen we met recht van het laatste oordeel. Hierna zal er geen oordeel meer komen, dan zal alles volmaakt zijn.

Op Golgotha werd door het offer van de Here Jezus het oordeel weggenomen voor een ieder die in Hem gelooft en Zijn naam belijdt. Wie die genade kent hoeft geen vrees meer te hebben.