

20 december

“Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”

Openbaring 22:13

De woorden, rijk aan beloften, komen in deze laatste verzen als een weldadige zegen naar ons toe. De hoop op de wederkomst van onze Here Jezus wordt in dit slotgedeelte van de Bijbel ons voortdurend voor de ogen geschilderd. Dit is het waar de wereldgeschiedenis op uit zal lopen, daartoe heeft God de hemel en de aarde geschapen. Iets van de diepte en wijde van Gods plan werd zichtbaar in de woorden van de apostel Paulus in Efeze 1:4 lezen we: “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht”. Ook over de Here Jezus is door Petrus in die zin geschreven: “Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u”.

De Here God was al met die dingen bezig voor de grondlegging der wereld. Wij verstaan niet zoveel van dat plan en hebben onze vragen over lijden en dood en al die verschrikkelijke dingen.

Dat God hoger en groter is dan wij komt ook tot uitdrukking in dit vers. De Here God geeft aan dat Hij alle dingen omspant. Hij is de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Daar stellen wij mensen met misschien wel tachtig of negentig jaar helemaal niets bij voor. Maar toch, toch heeft God u en mij zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga. Het verrassende van dit vers wordt zichtbaar wanneer we dit vergelijken met Openbaring 1:8, daar staat: “Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige”. Dat is onze Here God! Hier in de laatste verzen lezen we over het komen van de Here Jezus. Ook de Here Jezus noemt Zichzelf de alfa en de omega. De woorden “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9) krijgen hier ongekend reliëf. De eenheid die er is tussen Vader en Zoon wordt hier maximaal onthuld.

Die God, komt. Let op, het klinkt enerzijds als waarschuwing, anderzijds als hoop, want Zijn loon is bij Hem. Hij, de allesomvattende God, komt, niemand kan voor Hem vluchten, alles wordt openbaar. Zijn we er klaar voor die God te ontmoeten?

