

19 maart

“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”

Openbaring 6:9

We krijgen hier een andere gebeurtenis voor onze ogen geprojecteerd. Geen gekleurde paarden meer, geen wrede ruiters. Feitelijk is dit weer een gebeurtenis in de hemel. Daar zien we zielen onder het altaar. Het altaar hoort bij de tempel, de troonzaal van God. Op aarde stond het brandofferaltaar in de voorhof, het wierookaltaar stond in het heilige. Deze zielen roepen ook tot God, of tot de Here Jezus. Ook dat is een aanwijzing dat we weer met een tafereel in de hemel, in plaats van op de aarde van doen hebben. Zo gebeurt dat ook op de televisie, we krijgen door middel van verschillende camera's gebeurtenissen te zien, die gelijktijdig, maar op verschillende plaatsen gebeuren.

In het laatste Bijbelboek wordt er ook voortdurend 'geschakeld' tussen verschillende plaatsen en gebeurtenissen. Het gaat hier om zielen van mensen die 'geslacht' zijn. We zullen daarom waarschijnlijk met het brandofferaltaar van doen hebben, waar offerdieren geslacht werden. Dat wil niet zeggen dat deze mensen op aarde letterlijk op een altaar gelegd en geslacht zijn, maar zij zijn vanwege hun geloof gedood. Er staat, "om het woord van God en om het getuigenis."

Het valt me altijd weer op hoe onverdraagzaam mensen zijn als het gaat om het woord van God. De wereld is bereid alles te geloven en voor waar aan te nemen, mits het maar niet in de Bijbel staat. Terwijl juist de Bijbel het enige boek is dat ons, tijd en grens overschrijdend, Gods plan en toekomst onthult. Hoe de houding ten opzichte van de Bijbel is, laat ons feitelijk zien hoe de houding van mensen naar de Here God is. Mensen die de Bijbel als woord van God geloven, hebben een getuigenis, Zij spreken van Jezus en van verlossing.

Het woord getuigenis is bijzonder. Het heeft vanuit haar Griekse oorsprong en taal te maken met martelaarschap. Mensen die getuigenis gaven van hun geloof werden gemarteld. Zo werd het woord getuige, ongeveer synoniem voor martelaar.

Welke betekenis heeft de kracht van Gods woord in ons leven?