

19 juni

“En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren”.

Openbaring 14:11,12

Zij die het merkteken van het beest lieten ingraven wacht een vreselijk lot. De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheden. De rook wijst waarschijnlijk terug op het ‘vuur en zwavel’, de elementen die voor de pijniging zorgen. Op aarde kennen we natuurlijk ook alle mogelijke vormen van pijn. Die pijn kan vreselijke vormen aannemen, maar is uiteindelijk altijd nog tijdelijk. Er komt herstel, de druk neemt af, soms zeggen we zelfs dat door het overlijden, mensen over het lijden getild zijn. Hier is het niet tijdelijk, niet langdurig, maar eeuwig. Dat betekent dat het nooit zal ophouden. Kunnen we ons daar een voorstelling van maken?

Anders gaat het met de heiligen. Deze groep bestaat uit tot geloof gekomen heidenen en Joden (Openbaring 7:9 en 12:17). Ook deze gelovigen uit de grote verdrukking, om hen gaat het steeds, kennen vreselijk lijden. De antichrist heeft het tot een levensdoel gemaakt deze gelovigen te vervolgen, te martelen en te doden. Eenzelfde demonische haat zagen we bij Hitler en zijn trawanten in Nazi Duitsland, gericht tegen de Joden. Hoe vreselijk hun lijden ook is, het is een lijden dat tijdelijk is. Er komt een moment dat de antichrist hen niet meer raken kan, toch moeten zij ongelooflijk volharden, hoe houden zij dat vol? Daar hebben de geboden van God en het geloof in de Here Jezus alles mee te maken. De geboden leren hen hoe God wil dat ze leven. Het eerste gebod leert dat ze geen andere God mogen dienen, dus niet mogen buigen voor de antichrist. Deze hebben ze als valse god ontmaskerd. Van de Here Jezus weten ze, dat ook Hij de drinkbeker moest leegdrinken, maar door God verheerlijkt is. Die heerlijkheid is er ook voor hen, wanneer zij volharden. Wanneer wij vandaag zorg en moeite kennen, mogen wij ons aan dezelfde dingen vastklampen en weten, van een zekere toekomst.