

19 december

“Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.”

Openbaring 22:12

Johannes moest opschrijven: “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”. Daarmee beschreef Johannes de processen die in levens van mensen kunnen plaatsvinden. Processen ten goed of ten kwade. Dat is niet enkel een constatering: zo kan het gaan. Het is ook en vooral een waarschuwing over hoe het wel of juist niet gaan moet. De consequenties zijn er ook, wanneer de Here Jezus komt dan is Zijn loon bij Hem om ieder te vergelden.

Vergelding heeft in ons spraakgebruik vaak een negatieve klank, we denken aan een strafexpeditie. De geloofsbelijdenissen stellen God voor als de komende om te oordelen de levenden en de doden. Natuurlijk staat de wereld een oordeel te wachten, nu we het boek Openbaring bijna uit hebben zijn veel van die verschrikkelijke oordelen beschreven, dat was dikwijls zeer heftig, bladzijden lang werd de ene na de andere ramp beschreven. Lezend in dit laatste Bijbelboek kwamen we echter ook fantastische beloften tegen, juist de laatste hoofdstukken beschreven die nieuwe wereld op een indrukwekkende wijze. De vergelding die gaat komen raakt beide kanten, de onrechtvaardige en vuile mens zal de straf ontvangen. Daartegenover zal de gerechtvaardigde en geheiligde mens zegen ontvangen. Onder allerlei beelden wordt in de Bijbel van die zegen gesproken, kransen en kronen, witte stenen, nieuwe naam, witte kleding. Ook de Here Jezus spreekt in gelijkenis over beloning.

We lezen ook duidelijk dat er staat “ieder naar zijn werken te belonen”. Bij de Here God is geen aanzien des persoons. Er is niemand met een streepje voor. Rechtvaardigheid en liefde gaan bij God hand in hand. De mensen die Christus niet aangenomen hebben zullen voor de witte troon (Openbaring 20:11-15) geplaatst worden en het vonnis zal voltrokken worden, de eeuwige dood. De mensen die de Here Jezus hebben aangenomen zullen voor de rechterstoel van Christus (Romeinen 14:10 en 2 Corinthe 5:10) beoordeeld worden en hun loon ontvangen.

Dat loon zal prachtig wezen, één ding springt er voor mij ver boven uit, zoals een oud lied zegt: “Maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus”.