

19 augustus

“Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.”

Openbaring 18:7,8

De houding van de mens wordt beschreven met de woorden: “want zij zegt in haar hart”. Hiermee wordt aangegeven wat de innerlijke gesteldheid is van de mens. In het hart leven de overwegingen, de motieven en de inspiraties tot zijn levenshouding. De Here Jezus zegt in Mattheüs 15:19 “Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen”. Van deze dingen is onze wereld vol geworden, daar moet Gods oordeel over komen.

Een heilig God kan niet anders dan onheiligheid verwijderen. De mens zegt ook: “Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe”. De mens is lang geleden ontrouw geworden aan God, door de zondeval trad de mens uit de gemeenschap met God en gaf niet langer aan God de eer, maar wilde zelf als God zijn, koning zijn. Die hoogmoed heeft de mens nooit prijsgegeven. Nooit heeft de mens erkend afhankelijk te zijn, maar wil zelf alle dingen bepalen. Vandaag zien we dat in de vraagstukken rond abortus en euthanasie. Als koning wil men regeren en alle dingen van het leven beheersen. Kennis en inzicht in medische zaken doen de mens bijna als God heersen over het leven. Hij zal echter dood, rouw en hongersnood ontvangen. Het technisch vernuft doet ons satellieten ronde de aarde sturen. De computer is alomtegenwoordig, precies dat streeft de mens na, alomtegenwoordigheid. Door middel van computer en satelliet zal ieder wereldwijd gevolgd kunnen worden.

Ook de Here God zal ieder mens volgen en Hij zal hem vanwege zijn hoogmoed oordelen. Wat is oordelen? Dat is een scheiding aanbrengen. De Here God zal de ongehoorzame en onreine mens afscheiden van hen die behouden worden. De Bijbel heeft daar termen voor hemel en hel. Dat zijn de plekken waar de van elkaar gescheiden mensen voor eeuwig zullen zijn.

Waar zult u zijn?