

18 september

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid”

Openbaring 19:11

De Here Jezus zal vonnissen en zal dat in gerechtigheid doen. Dat zal een oordeel over de wereld brengen. In eerste instantie betreft dat de situatie aan het begin van het duizendjarig rijk. Er is een geweldig rijk beloofd aan Gods volk, het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jacob. Dat koninkrijk is niet een geestelijke zaak die door de gemeente geërfd zou zijn. Die beloofde, alles omvattende, vrede is er nog nooit geweest en is er ook nu nog niet. Het gaat om een wezenlijk koninkrijk, met een echte koning en een hoofdstad, zoals we dat allemaal kennen. Verderop in de komende hoofdstukken wordt naar dit koninkrijk gewezen en inderdaad gesteld dat het duizend jaar duren zal. Het is het koninkrijk dat door profeten voorzeggd werd en waar zelfs de discipelen na de opstanding in Handelingen 1:6 nog altijd naar vroegen.

Tegen de aanstaande vervulling van die belofte moeten we zeker ook het herstel van de staat Israël zien, maar ook het toenemende isolement. Straks zal de Here Jezus komen en Zijn volk redden en bewaren voor de allerlaatste dreiging die het bestaan van zijn volk te wachten staat (Zacharia 14:1-5). Dan zal de Here Jezus komen, dat lezen we hier in Openbaring 19 en oorlog voeren in gerechtigheid. We lezen in Mattheüs 25:31 e.v. meer details over die gebeurtenis. De Heer, zo lezen we daar, zal plaatsnemen op de troon zijner gerechtigheid en oordelen over de volken. Afhankelijk van de houding van de volken naar Zijn volk, “in zoverre gij dit gedaan hebt aan de minste Mijner broeders!” zullen ze toegelaten worden tot het beloofde vrederijk. Daar gaat het dus niet om het Vaderhuis, de plaats in de hemel, die we door genade ontvangen. Hier, in Mattheüs, gaat het om het koninkrijk op aarde, met heel andere toegangseisen namelijk onze opstelling ten aanzien van Gods volk.

Wat een schitterende tijd zal dat brengen voor dit verkoren volk. Zij zijn verkoren om ons Gods woord te geven en hebben hun priesterdienst vervuld in de dood van Christus. Straks blijken zij verkoren om reden van het enorme offer dat zij volbrachten, een tijd van duizend jaar vrede en gerechtigheid te ontvangen.