

18 november

“En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok, om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur”

Openbaring 21:15

Mensen hebben altijd de neiging elkaar de maat te nemen. We oordelen en beoordelen voortdurend. Natuurlijk zijn we daarbij zelf de standaard en moeten anderen voldoen aan de door ons gestelde norm. Hier is vanuit de Bijbel wel wat tegenin te brengen. We kennen de woorden van de Here Jezus over de balk en de splinter maar al te goed. In Mattheüs 7:2 zegt de Heer: “want met het oordeel, waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmee gij meet, zal u gemeten worden”. Deze woorden zouden ons terughoudend moeten maken.

Hier gebeurt iets verrassend. Na de beschrijving van de stad, haar fundamenten en poorten verschijnt er een engel met een gouden duimstok of meetlint zouden we vandaag zeggen. De engel moet de stad, de poorten en haar muur meten. Dit herinnert ons aan wat in Ezechiël 40:3 staat. De opdracht wordt gegeven om de tempel op te meten. Het gaat om de tempel die er in het duizendjarig rijk zal zijn. Een prachtig bouwwerk zal dat zijn. We worden ook herinnerd aan wat er in Openbaring 11:1 staat. Daar gaat het om de tempel die tijdens grote verdrukking door de antichrist ontwijd en misbruikt zal worden. Daarin zal de antichrist zich als God laten eren en aanbidden (2 Thessalonicenzen 2:4).

Het meten heeft natuurlijk een betekenis en dat heeft te maken met de maat nemen, zoals hierboven geschreven. Het gaat om oordelen en beoordelen. Val je binnen de norm of daarbuiten. Die norm is niet een willekeurige maar het is Gods heilige standaard. De Hebreeënschrijver leert ons dat “zonder heiliging niemand de Here zal zien” (Hebreeën 12:14). Het meten heeft alles te maken met het bepalen wat bij de Here God hoort en wat niet. Het heeft te maken met redding of verloren gaan; met het mogen verblijven in Gods prachtige nabijheid of geworpen te worden in de buitenste duisternis. Laten we niet elkaar meten, oordelen of veroordelen maar ons verheugen in Christus, Hij droeg ons oordeel waardoor wij leven hebben en overvloed.