

18 juli

“welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God”

Openbaring 16:14b

De Here Jezus sprak in de rede over de laatste dingen (Mattheüs 24) dat er oorlogen en geruchten van oorlogen als teken van zijn terugkomst, de aarde zouden teisteren. Wij leven in de verschrikkelijke wereld waar de oorlogen dagelijks woeden en de journaaluitzendingen vullen. Vanuit Europa en de VN worden zogenaamde vredesmissies naar alle mogelijke brandhaarden gedirigeerd maar de vrede raakt steeds verder zoek. Naast de reguliere legers heeft de wereld steeds meer te kampen met terrorisme. Als gewoon burger verkleed, soms in een keurig pak, trekken zelfmoordterroristen erop uit en sleuren in hun eigen ondergang zoveel mogelijke mensen mee. Dat zijn meestal gewone burgers die zonder enig vermoeden hun inkopen op de markt doen, of toeristen die in een vliegtuig op weg zijn naar een vakantiebestemming. Al dat geweld op aarde roept weer nieuw geweld op en de spiraal draait door en de sfeer op aarde wordt grimmiger dan ooit.

De volkeren worden uiteindelijk verzameld voor “de grote dag van de almachtige God”. Waardoor komen al die volken toch in beweging en zetten ze hun legers richting het Midden Oosten en naar Israël in het bijzonder? Ze worden ertoe verleid, dat leren we in deze verzen, maar we leren meer. Ook achter die verleiding is de Here God actief en voert de eindregie. Hij bereidt Zijn grote dag voor. Dat zal een dag van afrekening zijn, alle vuilheid en alle opstand zal neergeslagen worden, daarop zal de Here God Zijn koning op de troon verheffen en de valse christus van de satan zal ten ondergaan. We lezen in Joël 3:12 “laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken rondom te richten, want de oogst is rijp”. Dat de oogst rijp was, hebben we al eerder gelezen. Het gaat dus niet om een strijd tussen volken, maar het is een strijd van de volken tegen God. Een heel ongelijke en daarmee dwaze strijd. “Die in de hemel zetelt lacht en; de Here spot met hen” (Psalm 2:4).