

17 mei

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden”

Openbaring 12:6

De gemeente wordt op een bijzondere wijze door de Here Jezus naar het huis van de Vader gebracht. Als de bazuin klinkt zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Daarmee zijn de ontwikkelingen op aarde nog niet voorbij. Op aarde neemt de vijandschap tegen allen die bij de Here God horen, de allerergste vorm aan. De gemeente is veilig in het Vaderhuis. Nu zal de satan met alle gemeenschap die bij hem hoort, zich werpen op de vrouw, dat is op Gods volk Israël.

Vanaf haar vroegste bestaan in Egypte heeft de satan getracht dit volk uit te roeien, daarvan spraken de zeven hoofden in vers 3. De middelen die hij in deze eindtijd heeft gaan alles te boven. De Here God treedt tussenbeide en heeft in de woestijn een plaats bereid. De Here Jezus heeft het over dezelfde dingen, wanneer Hij in Mattheüs 24:16 het advies geeft: “laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen”. We weten dat deze dingen bij elkaar horen omdat het in beide gevallen gaat over de grote verdrukking. De zeventigste week van Daniël. De antichrist zal het verbond van vrede verbreken en een moordende tiran blijken te zijn. Gedurende die tijd, 1260 dagen, dat is drie en half jaar, de (tweede) helft van de jaarweek (Daniël 9:27) zal Israël, althans de gelovige rest van het volk, door God bewaard blijven. De plek in de woestijn waar het volk in veiligheid zal zijn is waarschijnlijk het tegenwoordige Petra. In Jesaja 63:1-6 lezen we hoe de Here Jezus van Edom komt om Zijn volk te redden en bevrijden. Edom, is het tegenwoordige Petra. Over Edom is geprofeteerd dat er niemand meer wonen zal.

De Edomieten zijn verdreven, van hun rotswoningen hoog in de bergen zijn later graven gemaakt, niemand woont er meer. Koning Hoessein heeft in 1956 zelf bij wet verboden dat er ooit nog iemand wonen mag. God heeft alles in voorbereiding, straks zal zijn volk daar een veilig heenkomen vinden. Wie het ziet verwondert zich steeds meer over de profetie.