

17 juni

“En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken”.

Openbaring 14:8

De dingen beginnen elkaar snel op te volgen. Direct, zonder af te wachten hoe de mensen reageren op de oproep van de eerste engel, vliegt de tweede engel al door het luchtruim. Deze engel heeft geen blijde boodschap, maar komt direct met een dramatisch bericht. Het grote Babylon is gevallen. Dat dit twee maal geroepen wordt onderstreept de ernst en de waarheid van de boodschap. De toekomstige omverwerping en de verwoesting van Babylon is vanuit profetisch oogpunt zo zeker, dat al in de voltooide tijd gesproken wordt. Straks worden in het boek Openbaring maar liefst twee hoofdstukken aan deze stad gewijd.

Wat is die stad, waar staat ze voor? In de oudheid bestond er een stad Babel. Het Babylonische rijk van Nebukadnezar spreekt tot de verbeelding. Daniël woonde er en ontving daar inzicht in de toekomst van de wereld en van zijn volk in het bijzonder. Maar die stad is toch verwoest? Dat blijkt toch niet helemaal waar te zijn. Ook Alexander de Grote heeft er gewoond. Dus de stad bestond nog. Zelfs tegenwoordig bestaat ze nog, zij het dat een bescheiden plaats is geworden. Zal die stad weer in glorie terugkomen? Dat is niet geheel ondenkbaar. Gaat het letterlijk om een stad, of is het meer een beschrijving van een wereldwijd, antichristelijk systeem? Daarover verschillen bijbeluitleggers van inzicht. Op dit moment kijken we naar de activiteit die waarmee de stad zich bezig houdt. Er is sprake van wijn, hartstocht en hoererij. Het zijn middelen die gebruikt worden om de volkeren te bedwelmen en te verleiden. Hoererij kan natuurlijk gewoon op seksuele onreinheid wijzen, ze kan ook een aanwijzing zijn voor geestelijk overspel. Het is niet ondenkbaar dat het om beide gaat. Ook in de oudheid gingen die twee samen op. Onreinheid op lichamelijk en godsdienstig terrein.

In onze dagen zien we die beide aspecten ook hand in hand optrekken. Onze wereld is decadent, daarnaast staan steeds meer mensen open voor het occulte en demonische. Religie is in, mits het maar niet de bijbelse religie is. “maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid” (1 Thessalonicenzen 5:8).