

17 juli

“En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen”

Openbaring 16:13,14

Het wordt steeds duidelijker dat we te maken hebben met bovennatuurlijke gebeurtenissen. Paulus vertelde ons in Efeze 6:12 “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. Iets van die vreselijke strijd wordt zichtbaar in de horrorfilm die ons hier getoond wordt. Uit de monden van de drie hoofdrolspelers, de draak, het beest en de valse profeet komen drie onreine geesten. Die geesten worden vergeleken met kikvorsen. We herinneren eraan dat dit drietal een onheilig tegenbeeld zijn van de heilige drie-eenheid gevormd door God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De duivel heeft zijn ideaal bijna gerealiseerd en wordt nagenoeg wereldwijd als God geëerd. Hij heeft echter alles behalve de heiligheid, de reinheid of de heerlijkheid van de enige ware God.

Johannes ziet deze geesten als kikkers, moeten we deze kikkers gewoon letterlijk nemen? Kikvorsen werden in het Oude Testament als onreine dieren beschreven (Leviticus 11:10). Hier lezen we niettemin “als kikvorsen”. Dat betekent dat het koudbloedige onreine karakter van deze demonen wordt onderstreept. In onze dagen zijn het oosterse religies die steeds populairder worden. Ook zijn er talloze op oosterse religie gebaseerde therapieën en genezingsmethoden. Naar westers analytisch denksysteem begrijpen we de werkwijze niet, maar het werkt. Omdat het werkt omarmen we deze, op oosterse religie gestoelde, genezingswijzen.

Zouden we daarin de tekenen moeten herkennen waarmee de koningen der aarde verleid worden? Het wordt steeds duidelijker dat alles in voorbereiding is op een finale eindstrijd. De Bijbel heeft het over de slag van Armageddon, de volkeren der aarde worden naar Israël en in het bijzonder naar Jeruzalem gedirigeerd. Wie de bijbelse profetieën kent begrijpt de politieke ontwikkelingen van vandaag. Israël en Jeruzalem in het bijzonder zullen steeds meer het brandpunt van de wereldpolitiek worden. Het is opstand tegen God. Die heilige God echter zal triomferen, naar Hem zie ik uit.