

17 augustus

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.”

Openbaring 18:4,5

Het oordeel van God komt over het economisch misschien welvarende, maar moreel bankroete rijk van de mens. Waar zoveel profeten en predikanten over spraken wordt werkelijkheid. De aanzeggens van deze oordelen werden niet zelden vervolgd, gemarteld en gedood. De getuigenissen van evangelisten werden op zijn zacht gezegd genegeerd. Maar nu is het oordeel daar. En dan nog is daar de roep uit de hemel “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen”. Is dit een oproep tot bekering? Het is niet verkeerd hier een evangelie boodschap in te lezen, toch is dat niet de eerste betekenis.

Laten we gewoon bij de letterlijke tekst blijven, niets dwingt ons daarvan af te wijken. We zagen al eerder dat de duivel uit de hemel werd geworpen (Openbaring 12). Deze bond direct de strijd aan met de vrouw die het kind geboort had. We hebben gezien dat Gods volk, want om hen ging het, de woestijn in vluchtte. Ook hadden we de woorden van de Here Jezus beluisterd, Hij sprak: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Mattheüs 24:15-16). Lijkt dat niet sterk op de woorden hier gelezen: “Gaat uit van haar, mijn volk”. Hier klinken de woorden ‘Mijn Volk’. Het is goed te midden van al dit oordeelsgeweld eraan te herinneren dat de gemeente, voordat de grote verdrukking begon, naar de hemel was opgenomen.

Uit alles bleek ook dat het sinds Openbaring 6 gaat om Gods volk Israël. Opnieuw wordt dit volk opgeroepen uit Babel te vertrekken. Zoals het volk eenmaal vertrok uit Egypte en in de woestijn kwam, voordat het beloofde land binnen getrokken kon worden. Op die manier zal Gods volk opnieuw uit de woestijn der volken op moeten trekken alvorens zij definitief kan intrekken in het beloofde land.