

16 juni

“en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”.

Openbaring 14:7

De boodschap van de engel bleek gericht te zijn aan de mensen die op de aarde wonen. Voor hen dreigt het oordeel, maar de Here God zoekt nog te redden en te bewaren. De opdracht is: “aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”. Anders gezegd, aanbidt de Schepper van alle dingen. Dat blijkt juist in onze wereld het probleem. Onze wereld wil niet in een Schepper geloven. Onze wereld wijst de schepping, zoals die beschreven staat op de eerste bladzijden van de Bijbel af. Ook horen we veelvuldig onder gelovigen dat het allemaal niet zo gebeurd is zoals het beschreven staat. Allerlei alternatieven worden bedacht, men spreekt van evolutie. Er zijn gelovige wetenschappers die een ander geluid laten horen en op goede gronde pleiten voor een schepping in plaats van een evolutie. Wetenschappers die het boek Genesis serieus nemen. Zij geloven niet alleen in de Schepping maar ook in de zondvloed en in die gebeurtenissen herkennen zij de hand van de Schepper. Of het nu om schepping of evolutie gaat, beiden vragen geloof. Ongeloof in één van beide ontstaansmodellen laat zich door geen enkel bewijs corrigeren.

Paulus had al aan de Romeinen geschreven: “want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben”. (Rom.1:20).

De oproep die we van de engel horen zou wel eens kunnen betekenen dat de mensen radicaal van hun geloof in de evolutie terug moeten komen. Geloof niet in de fabel van evolutie, maar geloof in de Schepper van de hemel en de aarde. Vreest God en geeft Hem de eer.

Hoe onverwacht het u wellicht in de oren klinkt, dit vers is de eerste keer in het boek Openbaring dat het woord oordeel gebruikt wordt. De mensheid weet inmiddels wel wie er tegenover elkaar staan, De keus lijkt eenvoudig, maar de eenvoudigste en beste dingen blijken vaak voor mensen onoverkomelijk. God geven dat wij de goede keus doen.