

16 april

“En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de scorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een scorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.”  
Openbaring 9:3-6

De verzegelden zijn nog op aarde. Zij houden de wereld voor hoe God is. Zoals de verzegeling hen beschermde tegen de boze macht van de antichrist, zo biedt ze ook bescherming tegen de boosheden die nu, door gevallen maar losgelaten duivels, op de mensheid neerdalen.

Uit de bodemloze put komt rook. Waar en hoe we die put moeten denken is niet belangrijk. Of dit als een vulkanische eruptie gezien moet worden, of het gevolg is van de aardbevingen die er waren, het brengt afschuwelijk veel meer dan rook. Uit de rook komen wezens als sprinkhanen beschreven. De beschrijving ‘sprinkhanen’ zal vermoedelijk betrekking hebben op hun enorme aantal. In tegenstelling echter tot sprinkhanen eten deze wezens geen vegetatie, gras of blad. Hun enige doel zal zijn mensen te pijnigen. Wie iets weet van wat een sprinkhanenplaag kan aanrichten, huivert. Niets ontziend in dichte zwermen trekken sprinkhanen over het land en alles wordt kaalgevreten. Zo moeten we ook deze wezens zien, niets ontziend zullen ze over de aarde trekken en mensen pijnigen.

Gedurende vijf maanden zal dit lijden over de aarde gaan. Mensen zoeken dan de dood, maar om één of andere reden zullen ze niet kunnen sterven. Het is alsof de Here God, hen door deze straf nog tot een andere houding wil bewegen. De verzegelden verkondigen, samen met de twee getuigen, nog steeds een andere weg. De wereld is alles behalve het gewenste Utopia, onder leiding van de antichrist geworden. De keuze lijkt eenvoudig.