

15 november

“En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls”
Openbaring 21:12

Sommige steden hadden de naam onneembaar te zijn. De oudheid kende namen en steden van grote omvang en van groot belang. We kennen en weten van culturen die tot grote hoogte opbloeiden maar weer verdwenen zijn. We denken bijvoorbeeld aan de cultuur van de Inca's.

Wanneer het om de roem van een stad gaat spreekt het oude Babylon tot de verbeelding. Over Babylon worden in de Bijbel belangrijke dingen gezegd. Ze is in alles het tegenovergestelde van de Here God en van Jeruzalem. Kenmerkend voor Babylon is ook haar vijandschap naar Gods volk. Daar verbleef het tweestammen- rijk in ballingschap. Daar vergreep Belsassar zich aan het tempelgerei en verscheen het schrift op de wand.

De grootheid en de faam van Babylon klinkt tot op de huidige dag door. Ze was in een vierkant gebouwd. De muur was hoog en er konden vier strijdagens naast elkaar op rijden. Hoge torens gaven zicht tot ver in de omtrek en zo wist men bijtijds wanneer gevaar dreigde. De hangende tuinen moeten prachtig zijn geweest. Nebukadnezar prees zichzelf als bouwer van die stad. De Here God vernederde hem daarop (Daniël 4). Toch kon deze grootheid en kracht niet voorkomen dat stad genomen werd. De Meden en de Perzen namen haar in, Ook Alexander de Grote veroverde de stad, die nu tot een onbeduidend dorp verworden is. Zal ze in de toekomst herrijzen, sommigen denken van wel.

De stad die wij uit de hemel zien neerdalen zal blijven tot in eeuwigheid. De muur duidt op vastheid, gefundeerd op Gods beloften. Twaalf poorten zullen toegang verlenen tot de stad, ook deze stad ligt in het vierkant, aan iedere kant zien we drie poorten. Bij iedere poort een engel, die er ongetwijfeld op zal toezien dat God de glorie gebracht wordt. De poorten dragen de naam van de stamvaders van Israël, de zonen van Jacob. De Here God heeft een eeuwig verbond gesloten met Zijn volk. Hier leren we dat dit verbond inderdaad tot in eeuwigheid blijft bestaan, ook wanneer daar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn.