

14 maart

“En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende”

Openbaring 6:1

We moeten ons weer even voor de geest halen hoe de situatie is. We zagen dat Johannes in Openbaring 1:19 moest schrijven over de verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomst. De tegenwoordige tijd werd profetisch beschreven in de hoofdstukken twee en drie. We zagen dat dit het tijdperk van de gemeente betrof. Daarna moest Johannes opklimmen naar de hemel. We hebben gezien hoe we in deze gebeurtenis de “opname” van de gemeente mochten zien. De Here heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Vader roept Zijn kinderen binnen, vanwege het grote gevaar dat dreigt. Dat we die zaligheid ontvangen hebben werd ons bevestigd in de geschiedenis van de lossen, de Goël.

Nu onderneemt de Goël, de Here Jezus, actie. Hij heeft de boekrol, de lossenakte, genomen en gaat de zegels verbreken. De verbreking van deze zegels zal veel leed over de aarde brengen. De Here Jezus spreekt in Zijn rede over de laatste dingen (Mattheüs 24) over deze periode en noemt deze tijd “De grote verdrukking”, ook wel als de tijd van “Jacobs benauwdheid” aangeduid. Dat laatste laat een verband uitkomen met de zeventigste jaarweek uit de profetieën van Daniël. In die vreselijke periode zal de toorn van het Lam over de aarde komen en al haar bewoners zwaar treffen. Ook Israël zal het zeer zwaar krijgen, zijn vijanden zullen tot het uiterste gaan en proberen het volk te vernietigen. De Here God gebruikt dit woeden van Israëls vijanden echter, net als in de tijd van de Richteren, als een loutering (Daniël 9:23-27). Vanaf Openbaring 6:1 wordt deze periode nader uitgelegd.

We krijgen meer gedetailleerd te zien wat er op aarde gebeuren zal. Zoals gezegd is de gemeente opgenomen en bij haar Heer en Heiland in het Vaderhuis. Soms wordt gezegd dat dit unfair is met betrekking tot Israël. Er is echter een groot verschil tussen Israël en de gemeente. De laatste heeft haar Heiland aangenomen, de eerste heeft Hem (tot nu toe) verworpen. Zolang het genadetijd is mogen jood en niet-jood de Here Jezus aannemen, alleen daardoor kan men de komende toorn ontgaan. Hebt u die Heiland als Heer van uw leven begroet?