

14 juni

“Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk”.

Openbaring 14:4b-5

We lazen al heel mooie woorden over de honderdvierenveertigduizend losgekochten. Hier worden ze voorgesteld als ‘eerstelingen’. Misschien is het goed eens na te denken over die uitdrukking, wat wil dat zeggen, eerstelingen? Eerstelingen waren het beste van de vrucht of van de opbrengst van het land, deze moesten onverwijld aan de Here God gewijd worden. De priester zette ze voor het altaar neer en sprak er de zegen over uit. Op die manier maakte men kenbaar dat het land en wat het opbracht van de Here was. Het land was Zijn eigendom en de vrucht kwam Hem daarom toe. Natuurlijk mochten de mensen van het overige vruchtgebruik leven. Het eerste en beste was voor Hem. Zo kunnen we eerstelingen onderkennen in de gemeente, maar ook bij het Joodse volk, om hen gaat het hier. Straks zal, zoals Paulus aan de Romeinen schrijft, gans Israël behouden worden, maar hier zien we de eerste vruchten, de eerste (en de beste) van de behoudenen uit Sion.

Straks breekt er een nieuwe tijd aan voor Israël, na deze zware periode van grote verdrukking zal het Messiaanse rijk komen. Hier zien we de eerste vruchten daarvan. Het zal heel anders aflopen dan het beest graag wilde, heel anders dan Hitler en zoveel Jodenhaters meer het wilden. Het zal heel anders aflopen dan waartoe de draak zovelen ook vandaag inspireert. In Mattheüs 24:34 horen we de Here Jezus zeggen: “Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat het alles geschied”. Dat is geen aanwijzing om te rekenen wanneer de Here Jezus terugkomt. Die dag en uur weet zelfs de Zoon niet. Deze profetie van Jezus geeft aan, dat alle rampspoed en vervolging, zoals de Heer die ook zelf in Mattheüs 24 profeteert uiteindelijk niet de ondergang van het volk zal bewerken. Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan. Is dat bij alle boosheid en vijandschap die we steeds meer op Israël gericht zien worden niet een enorm woord van hoop en troost? Hier zien we alvast de eerstelingen van de geweldige toekomst voor het volk van God, onberispelijk zijn zij.