

14 december

“Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!”.

Openbaring 22:9

Johannes in zijn overrompeling komt tot aanbedding van de boodschapper, de engel. Het zou niet de eerste keer zijn dat de boodschapper geëerd wordt boven de zender. Zoiets overkwam Paulus en Barnabas ook, men meende in hen Hermes en Zeus te herkennen (Handelingen 14:12), daarop scheurden de apostelen hun kleren, dit mag niet gebeuren.

Dichter bij huis zien we dat zogenaamde mannen Gods zichzelf laten vereren. Zogenaamde kerkvorsten laten mensen voor hen knielen en hun ring kussen en matigen zich titels aan die blasfemisch, godslasterlijk zijn. Het is de Here een gruwel. Zo niet deze engel, hij laat zich de goddelijke verering niet aanleunen maar gebiedt Johannes dit niet te doen en zijn argumentatie daarbij is helder: “Ik ben een mededienstknecht van u”. Hoe de relatie tussen mensen en engelen is wordt uit de Bijbel niet altijd duidelijk, maar als het gaat om onze relatie naar de Here God is het wel duidelijk. Beiden, mens en engel, zijn dienstknechten van God, elk ongetwijfeld met een eigen taak en verantwoording, maar onderling mag er geen ruimte tot aanbedding zijn, noch van een engel, noch van een mens. Hier klinkt duidelijk door: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Exodus 20:3).

Wij komen normaliter geen engelen tegen die we zouden willen of kunnen aanbidden. Toch leven we in een aanbeddingscultuur. Popsterren, sportsterren, filmsterren, het zijn de idolen van deze tijd. Laten we goed beseffen dat het woord idool, gewoon afgod betekent. We kennen het Engelse woord ‘idolatry’ wel, afgoderij. Uiteindelijk gaat het bij afgoderij om zaken of personen die voor ons belangrijker zijn dan de Here God. Dat kan werk of gezin zijn, man, vrouw of kind. Dat kan de beurs zijn met haar beleggingen. Misschien moeten we onszelf onderzoeken en toetsen. Staat er iets tussen de Here God en mij in, dat mag nooit het geval zijn. De waarschuwing van de engel aan Johannes wordt daarmee een waarschuwing aan ons. Gelovigen mogen uitzien naar de Here Jezus, Hij komt, Hij heeft het zelf gezegd. Daar moeten we niets tussen laten komen.