

14 augustus

"Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht"

Openbaring 18:1

We schreven over Babylon en leerden dat deze stad en haar cultuur staat voor valse religie en politiek eenheidsstreven. Deze twee aspecten worden door de Here God geoordeeld. In het voorgaande hoofdstuk lazen we over de val van het Babylonische valse godsdienstige streven en het valse godsdienstige systeem. De hoer op de rug van het beest werd afgeworpen en weggeworpen. Dat oordeel werd door de koningen, in nadrukkelijke samenwerking met de antichrist, eensgezind uitgevoerd.

Nu verschuift het plaatje, het laatste diabolische bolwerk komt onder vuur en zal geoordeeld worden met heftige oordelen. Babel, de stad van de mens zal verwoest worden. Je kunt zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Hoeveel koninkrijken en koninkrijkjes zijn er niet geweest. Sommigen bestonden kort, terwijl andere wat langer bleven bestaan, maar steeds kwam het moment van hun einde. Ook dat laatste bolwerk van de mens, met de mens der wetteloosheid als dictator, dat vreselijk zal zijn, komt ten einde. Feitelijk zal het niet zolang standhouden, maar wel zal het een ongekend gemene tijd zijn voor mensen, die in die laatste dagen zich nog naar de Here Jezus buigen. Het zijn de martelaren, we zagen ze eerder. Vanonder het altaar riepen ze om wraak. Die wraak komt nu en zal niet stoppen voordat alles vervuld is.

'Hierna zag ik een andere engel', dit zijn de eenvoudige woorden die de overgang markeren, nu wordt het economisch systeem, door de mens opgebouwd, onder vuur genomen. De mens kan niet zeggen daardoor overrompeld te worden. Er waren veel eerder economisch slechte tijden. Beurzen maakten vaker een val en veel vaker werden mensen daardoor diep de problemen ingetrokken. Steeds krabbelde de mens weer uit de financiële chaos. Maakte balans op, stelde te leren van de val, maar de eb en vloed beweging van de beursvloer blijft de mens kwellen, totdat uiteindelijk het hele systeem en haar cultuur om zal vallen om niet meer te herrijzen.

De nu neergedaalde engel draagt licht. Dit licht zal de zwakke basis van het menselijk systeem openbaar maken. Belangrijk is te leven bij het licht van Gods woord en niet te bouwen op de bedrieglijke mammon.