

13 februari

“En het eerste dier was een leeuw gelijk”

Openbaring 4:7

De vier dieren, de vier hemelwezens roepen diverse gedachten en beelden op bij de uitleggers van Gods woord. Feitelijk staat er in het boek Openbaring alleen beschreven hoe de wezens eruit zien en wat ze doen. Dat heeft mensen echter niet bescheiden gemaakt in de uitleg over deze wezens. Er is zelfs een typologische uitleg, die de wezens verbindt aan de evangelisten. Zo wordt de leeuw gekoppeld aan de evangelist Markus. Men ziet in deze apostel aspecten van het karakter van de leeuw, moed is daar natuurlijk de belangrijkste van. In Markus ziet en hoort men de stem van een leeuw uit de woestijn doorklinken.

Het moet betwijfeld worden of dit een goede manier van Bijbeluitleg is. Hoe het ook zij, de leeuw is in de Bijbel een vaak genoemd dier met een koninklijke uitstraling. Heel bekend is de geschiedenis van Simson, onderweg naar zijn beoogde vrouw, ontmoet hij een leeuw en dan weet hij het dier te doden. Later gaat hij nog eens kijken hoe het erbij staat en dan blijkt er in de ingewanden een bijennest genesteld te zijn. Zo geniet Simson van heerlijke honing, het wordt de aanleiding van een wereld- beroemd raadseltje, helaas verklapt door de aanstaande bruid.

Een andere opmerkelijke geschiedenis is die van Daniël in de leeuwenkuil. De muilen van de hongerige dieren zitten op slot. Maar wanneer Daniël's vijanden in de kuil worden geworpen, worden ze vermorzeld nog voordat ze op de bodem raken. Het meest fantastische dat ons van de leeuw wordt verteld is dat deze koning der dieren, symbool staat voor het koningschap van onze Here Jezus. Hij is de leeuw uit de stam van Juda.

Wat Johannes zag was een leeuw 'gelijk'. Vermoedelijke slaat dat op de kop van het wezen, een wezen met een leeuwenkop. Het wezen proclameert de heiligheid van God, dag en nacht. Ons moet dat inspireren, God is de heilige, daarmee moet ons leven in overeenstemming zijn.