

13 augustus

“Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde”

Openbaring 17:17,18

Het is niet te bedenken hoe de leiders van de valse kerk, de hoer, hun verbijstering en vernedering zullen verwerken. De mooie gewaden, de hoge mutsen, de dure ringen, het zal afgerukt worden. De kostbare met edelstenen afgezette kannen en bekers, de met goud beslagen wierookbranders, al de pracht en praal het zal gestolen en vertrapt worden. Het zal een wereldwijde smaad op de religies van de wereld werpen.

Opvallend is dat de koningen der aarde, onder aanvoering van de antichrist, dit eensgezind zullen doen. Dat is temeer opmerkelijk, omdat eensgezindheid in de politiek zeer uitzonderlijk is. Maar alle politieke kleur zal verbleken en tot asgrauwe boosheid worden die zich werpt op de hoer, de valse kerk. Eensgezind brengen zij Gods plan ten uitvoer, alleen dat hebben ze niet door, maar het is Gods zin, Zijn plan.

Daarmee is het met de vrouw afgelopen. Lange tijd dacht ze mee te kunnen liften op de rug van het beest en in diens succes te kunnen delen. Nu heeft het beest haar afgeworpen en ligt de vrouw beurs getrapt te sterven in de modder. Dan staat er “totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn”. De valse religie, waarin zeker ook een vals christendom vertegenwoordigd zal zijn is bekend met het woord van God.

Het woord van God wordt in onze wereld aangeklaagd. De wetenschap liegt dat de dingen niet zo kunnen zijn gegaan zoals de Bijbel leert. Vult u de grote thema's maar in, schepping, zondvloed en zo meer. De valse theologie bedacht bizarre ideeën. Zo wordt er over Gods woord gezegd: 'Het is wel waar maar niet gebeurd'. Met allerlei verdraaiingen en drogredenen heeft men Gods woord krachteloos gemaakt. Toch is dat woord niet zonder kracht en uitwerking. De hoer zal dat ervaren, Gods woorden zullen voleindigd worden. Zijn woorden zullen niet leeg ter aarde vallen. Dat is waarop wij hopen en naar uitzien, want het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.