

10 november

“Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”

Openbaring 21:7

Geloof is strijd. Niet een strijd tegen vlees en bloed “maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”(Efeze 6:12). Hier horen we een geweldige belofte. Wie overwint, zal deze dingen beërven. Dat is te mogen verblijven in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Daar hoort bij te mogen wonen in het nieuwe Jeruzalem.

De Bijbel spreekt veel vaker over de toekomstige beloning. Kronen en kransen worden beloofd, nieuwe namen en het eeuwige leven. Er is iets dat daar echter nog ver bovenuit stijgt: “Ik zal hem tot een God zijn”. Mensen kiezen dikwijls hun goden. In vroeger tijd kenden we afgoderij, alle volken en culturen kenden een veelheid van hogere en lagere goden. Soms, tot het lachwekkende toe, bedacht men namen voor goden die dan een bepaalde taak of functie hadden. Feitelijk zag die afgodenwereld en ongeveer uit als onze wereld, alleen was alles uitvergroot. Hier zien we het omgekeerde, God kiest er voor om de God van de overwinnaars te zijn. Dat is de grootste en heerlijkste belofte die gelovigen wordt toegezegd. Kunnen we ons verheugen daarover, dat de enige en levende God onze God wil zijn? Daar kiest Hij voor. Zo koos Hij er lang geleden voor de God van Israël te zijn, waarom? “Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de HERE Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaders gezwoeren had”(Deuteronomium 7:7,8).

Deze zelfde God wil zelfs onze Vader zijn. Tot de overwinnaar zegt de Here God zelfs “en hij zal Mij een zoon zijn”. We horen hier de woorden uit Johannes 1:12 doorklinken “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”. En Paulus leert ons in Romeinen 8:15 “maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader”.

