

9 augustus

“Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen”

Openbaring 17:14

Het is een ongelijke strijd. Koningen die macht hebben. Soms zien we iets van die macht. Het militair potentieel dat vandaag op de been gebracht kan worden is indrukwekkend en dodelijker dan ooit tevoren. Eendracht maakt macht. Hoeveel legers hebben door de eeuwen heen hun dodelijk geweld aan anderen opgelegd. Hoeveel moeders hebben niet de verschrikkelijke boodschap moeten horen dat hun zoon of man niet meer terugkwam, gesneuveld voor de goede zaak. Wat voor goeds zit er in dodelijk geweld? De vermetelheid van de generaals, de overmoed van de koningen zullen zich uiteindelijk richten op een Lam. Het Lam staat symbool voor onschuld en zwakheid.

Hoe kan het Lam te midden van het enorme oorlogsgeweld standhouden? Het Lam zal niet alleen standhouden, maar het Lam zal overwinnen. Dat heeft te maken met het unieke van het Lam. Wanneer we met het evangelie vertrouwd zijn, dan weten we dat het Lam, het Lam Gods is. Dan weten we dat het Lam als offer gebracht werd op Golgotha. Door de dood van het Lam is er verzoening gebracht, genade bewerkt, voor een ieder die gelooft. Want het Lam bleek zoveel sterker te zijn, de dood kon Het niet vasthouden. In Openbaring 5:6, had Johannes het Lam gezien. Het stond als geslacht. Het was dood maar stond, leefde. Het kwetsbare bij uitstek blijkt Gods kracht te herbergen, want Hij is Here der heren en Koning der koningen. Met deze woorden, omschrijft Johannes het buitengewone van onze Here Jezus, want om Hem gaat het. Toen de Here Jezus op aarde kwam had het volk Israël grote moeite om Hem te herkennen. Zij verwachten een machthebber die het Romeinse juk zou verbreken. Minder oog had men voor de aspecten die in het beeld van het Lam worden uitgedrukt.

Wanneer straks opnieuw Juda in het land is teruggekeerd en het Romeinse rijk of een wereldrijk in de lijn der profetie daarnaast welhaast alle macht heeft, zal de Here Jezus opnieuw komen. Nee, niet als Lam, maar als Here der heren en Koning der koningen. De tien koningen, het beest, zij zullen worden overwonnen. Ik zie er naar uit, want dan zal het vrede zijn. Maranatha!