

9 april

“En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.”

Openbaring 8:5

Vanaf het eerste moment was er strijd, moeite verdrukking en vervolging voor gelovigen. Stefanus was de eerste martelaar, hoeveel zijn hem gevolgd? Dit laatste Bijbelboek spreekt over een schare die niemand tellen kan, ook zij worden martelaren genoemd. Wat is er geleden en gebeden. Soms leek het of er nooit geluisterd of gereageerd werd op al die gebeden. Nu komt er actie, nu worden deze gebeden voor God gebracht. Er is in de hemelse werkelijkheid zelfs geen gordijn meer dat scheiding maakt. Met de dood van de Here Jezus was dit gordijn immers van bovenaf weggescheurd.

Hier wordt het wierookvat symbool voor de wraak van God bediend. Het vuur wordt naar de aarde geworpen. Onder het bazuinen van de trompetten zal duidelijk worden wat dit de wereldbewoners straks zal brengen. Het is Gods reactie op al de gebeden van hen die Hem liefhebben. De som van al die gebeden zal enorm krachtig uitwerken. We kunnen hierbij denken aan de geschiedenis van Elia. Op zijn gebed werd het offer op het altaar volledig verbrand (Jacobus 5:16). God hoorde naar het gebed van Zijn knecht en de Baālpriesters, de afgodendienaars werden getroffen door de straf en de toorn van God. Ook hier horen we van donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving. In Exodus 19:16-19 zien we dezelfde combinatie, wanneer de Here het verbond sluit met Zijn volk. Al deze gebeurtenissen, tot het bazuinen toe, worden ook daar waargenomen.

De heilige tegenwoordigheid van God maakt diepe indruk, op hen die geloven. Zij stonden bij de berg Sinaï en namen het alles waar. De machtige God treedt op. Zo zullen ook Johannes en de oudsten dit alles waarnemen, de machtige God treedt op. Wij nemen het waar, maar nu nog in de vorm van profetie. Is het voor ons niet een aansporing te bidden voor hen die nog buiten het heil staan. Ook Abraham intensiveerde zijn gebed, neef Lot woonde immers in Sodom. Hebt u nog neven en nichten voor wie het gebed hard nodig is die in het tegenwoordige Sodom leven?