

8 september

“En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams”.

Openbaring 19:9<sup>a</sup>

Hier horen we voor de vierde keer het prachtige woord ‘zalig’, in totaal zal het zeven keer klinken in het boek Openbaring. Zalig, dat wil zeggen, horend bij de sfeer van God, is dat niet om naar te verlangen? Op aarde is zoveel onheil, zoveel onrust en verdriet. Het meeste van onze dagen vullen we met zorg en onzekerheid. Wat een prachtig vooruitzicht straks in de zalige sfeer bij God en Zijn Zoon te mogen zijn en met miljoenen engelen onze God daarvoor ook te eren en te prijzen.

We kennen de zaligsprekingen van onze Heer, zoals opgeschreven in Mattheüs 6. Het woord zalig wordt gebruikt door Paulus, Jacobus en Petrus, steeds tegen de achtergrond van strijd en volharding. In het boek Openbaring lezen we een ander accent. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie. Zalig de doden die in de Here sterven. Hier dus ‘zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal’. Meestal denkt men dat het hier om de gemeente gaat, de bruid. Dat vind ik niet aannemelijk, is een bruid niet altijd op haar bruiloft. De bruidegom en bruid nodigen de gasten uit, wie zijn dan de genodigden? Ook daar is niet zomaar op te antwoorden. Misschien moeten we denken aan de gelovigen uit het Oude Testament, of de gelovigen van de voortijd, de tijd voor de zondvloed.

Johannes de doper wordt de vriend van de bruidegom genoemd. De vrienden zullen er zeker zijn, wellicht moeten we daar Gods volk Israël onder verstaan (Mattheüs 8:11). Wellicht moeten we denken aan de gelovigen uit de periode van de zeventigste jaarweek, ook wel als grote verdrukking aangeduid. In Mattheüs 25:1-13 lezen we van de wijze en dwaze maagden. Zij zijn niet de bruid maar vergezellen de bruid, wanneer de bruidegom met zijn vrienden de bruid ophaalt. Misschien moeten we ook weer niet teveel willen invullen, straks zullen we verwonderd zijn op die prachtige dag, wanneer de bruiloft van het Lam gevierd wordt.

We merken nog op dat gesproken wordt van het bruiloftsmaal. Dat zal een feestmaal zijn. De Bijbel spreekt vaker over maaltijden, het kan een beeld van oordeel zijn, dan komen de roofdieren, de hyena's en de jakhalzen. In ons gedeelte is de maaltijd beeld van ongekende blijdschap en vreugde, we mogen er naar uitzien.