

8 oktober

“en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.”

Openbaring 20:3

De engel die de arrestatie verricht moet grote macht en kracht hebben. Hij wierp de satan in de afgrond. Hoe verschrikkelijk de macht van de satan is kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Het is allemaal veel te groot voor ons. We lezen dat de engel de afgrond sloot en verzegelde boven de satan. Ik blijf het onwaarschijnlijk vinden dat er veel uitleggers zijn die volhouden dat we nu in die tijd leven en satan nu gebonden is. Het ideaal is mooi maar de werkelijkheid heel anders. Hier staat toch duidelijk dat de Boze in de afgrond geworden wordt. Die put is boven hem gesloten en dan staat er bovendien: “opdat hij de volken niet meer zou verleiden”. Die boze en onreine verleiding is er vandaag nog volop. Bovendien leert de Bijbel zelf dat de satan nog uiterst actief is. Petrus schrijft ons (1 Petrus 5:8,9) “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof”.

Dat zijn ernstige zaken. De duivel kwelt niet alleen met pijn, zorg, ziekte en allerlei ander verdriet. Met verleidingen wil hij ons van God lospeuteren. Zijn verleiding, in de hof van Eden begonnen, zet hij nog altijd en even subtiel en gemeen door. Op andere momenten is die verleiding bepaald niet subtiel, maar grof en vuil. Herkennen we deze dingen? Wapenen we ons ertegen? Weerstaan we de duivel op de manier zoals Petrus aanbeveelt, vast in geloof? We moeten nuchter zijn en waakzaam. Duizend jaar zal hij die mogelijkheid niet hebben.

Er staat nog iets dat opmerkelijk is, na de periode van duizend jaar wordt de satan weer losgelaten. Die fantastische periode die gaat komen, duurt lang. Maar is uiteindelijk toch weer begrensd. Het is nog niet de eeuwigheid, de oneindige tijd die ook komen gaat. Hoe zal de mens reageren wanneer de duivel losgelaten wordt? Zal de mens geleerd hebben en deze keer wel de goede keus doen? We zullen verderop in dit hoofdstuk antwoord krijgen op die vragen. Waar staan wij, nu in onze tijd, welke keus hebben wij gemaakt?