

8 juni

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden”
Openbaring 13:15

In dit hoofdstuk wordt veel van ons voorstellingsvermogen gevraagd. Omdat deze dingen nog in de toekomst liggen is het lang niet altijd duidelijk hoe we de vervulling moeten zien. Hoe geef je een geest aan een beeld? Honderden jaren leek zoiets zeer buitenissig. Toen kwam de radio, daarna de televisie. Vooral de televisie lijkt een vervulling van deze profetie. Televisie betekent zo veel als ‘ver kunnen zien’. De televisie heeft een wereld geopend die voor alle generaties voor ons gesloten was. De televisie bracht prachtige dingen dichtbij, ze was en is ook een sterk middel in de verkondiging van het evangelie.

Helaas moeten we meer en meer zeggen, dat de televisie ook een sterk middel is in de verkondiging van een godslasterlijk evangelie. Alles, maar dan ook alles, wat aan vuilheid en onreinheid mogelijk is wordt breeduit de huiskamer ingesmeten. Menige ziel wordt gevangen door deze onreinheid en weggetrokken bij het heilige en Gode welgevallige. Je bent geneigd te zeggen: de televisie is de valse profeet.

Vandaag de dag wordt er echter met alweer een nieuwe dimensie geëxperimenteerd. Het zogenaamde hologram. Met speciale cameratechniek kan men iemand ‘verplaatsen’ naar een ander werelddeel. Iemand is bijvoorbeeld in Amsterdam, maar het kan zo worden voorgesteld dat hij schijnbaar fysiek aanwezig is in New York en daar bijvoorbeeld een zaal met mensen toespreekt.

Een dergelijke verbinding schijnt al eens gelegd te zijn met prins Charles van Engeland. Dat begint griezelig veel op een sprekend beeld te lijken. De televisie maakt het ons mogelijk dit allemaal in de huiskamer mee te maken. Inmiddels is ook de computer gemeengoed en zijn we aangesloten op het w(orld) w(ide) w(eb). Dit maakt communicatie op afstand met massa’s tegelijk mogelijk.

Hiermee wil ik niet zeggen dat we in deze dingen de vervulling zien van wat we in Openbaring lezen. Ik wil slechts aangeven, dat de tijden veranderen en dat één en ander vandaag veel realistischer is dan eeuwenlang werd gedacht.