

8 december

“En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft Zijn engel gezonden, om zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet”.

Openbaring 22:6

In dit vers keren we ook weer een beetje terug naar het thema aan het begin van het boek Openbaring. We lazen in Openbaring 1:3, dat de Here God deze Openbaring aan Zijn Zoon heeft gegeven om te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Hier aan het eind van het laatste Bijbelboek lezen we dezelfde boodschap.

We horen hier nog een bijzondere toevoeging: “de God van de geesten der profeten”. Dat betekent dat de Here God zelf de mannen heeft uitgekozen en geïnspireerd tot het schrijven van de profetische bijbelgedeelten. Horen we hier niet de woorden doorklinken die de apostel Petrus heeft geschreven? “Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan” (1 Petrus 1:10-12).

Heel ernstig is de Bijbel over mannen die zeggen namens God te spreken, maar door Hem niet gezonden zijn. Dikwijls spreken deze zogenaamde profeten fijne en prettige profetieën uit, dat klinkt goed en je wordt er populair mee. Ook vandaag zijn er zulke ‘voorspoed’ predikers. Heel veel mensen hangen aan hun lippen en worden misleid. De Here Jezus heeft voor de verleiders ernstig gewaarschuwd. En Paulus schrijft dat er een tijd komt dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, hoe verschrikkelijk is dat. Houdt u vast aan het betrouwbare woord van God, of volgt u mensen die stellen dat het niet waar is, zoals geschreven staat? Laat u niet misleiden. De Here God is de God van de geesten der Bijbelschrijvers. Hij waakt over Zijn woord om dat te volbrengen.