

8 augustus

“En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.”
Openbaring 17:12,13

Tien horens, tien koningen. Het is opvallend dat Nebukadnezar, de man die Babylon groot en wereldberoemd maakte een buitengewone droom kreeg. Die droom had alles te maken met de opeenvolging van de wereldrijken. We zagen ze als zeven bergen, zeven koninkrijken. Na die zeven komt er gedurende nog een korte tijd een achtste, daarover lezen we later in het boek Openbaring meer.

Nebukadnezar droomt van vijf koninkrijken, de eerste twee zijn namelijk al gepasseerd. Hij ziet zijn eigen koninkrijk, het Babylonische, dan volgt het rijk van de Meden en de Perzen, waarna het Griekse wereldrijk volgt en dan zien we als vierde rijk het Romeinse rijk. Dat Romeinse Rijk is dus het zesde. Israël verdween, maar ook de telling van de opeenvolgende rijken stagneerde. Israël is er weer, we zien ook het zevende rijk, het herstelde Romeinse rijk op de wereldkaart terugkeren. Nu openbaart Johannes daar een bepaald aspect van, hij spreekt van tien horens en geeft aan dat het om tien koningen gaat. Horens staan in de Bijbel symbool voor overvloed, maar ook voor macht.

In de eindtijd zullen er, vanuit het machtsgebied van het oude Romeinse Rijk, tien machthebbers opstaan. Het is onduidelijk of we aan een soort van federatie van tien staten moeten denken, of zoals anderen zeggen, de wereld zal in tien invloedssferen verdeeld worden. Het is moeilijk dit precies te voorzeggen. Straks als het daar is, zal het door mensen die de Bijbel kennen zeker herkend worden. Wij verwonderen ons vandaag over de Europese unie en volgen de ontwikkelingen met profetisch belangstelling. Wat een eenheid in de schrift, Daniël droomde van deze tien koningen, al kreeg hij ze onder het beeld van de tien tenen van het grote beeld, waar Nebukadnezar van droomde. Nu lezen we aanvullend aan die droom, dat ze korte tijd macht ontvangen en die macht op hun beurt weer doorgeven aan het beest. Ze doen dat één van zin. Herkennen we niet Genesis 11:6 “één volk, één taal, niets is onuitvoerbaar voor hen”. Dat ze nog geen koningschap hebben ontvangen is duidelijk, Johannes ziet ver vooruit.