

7 november

“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.”

Openbaring 21:6

We zijn onderworpen aan de tijd. Tijd verstrijkt, de zandloper raakt leeg, we kunnen hem weer omdraaien, dat betekent gewoon dat de tijd doortikt. Zo gaan veel mensen om met de hun gegeven tijd. Steeds pikken ze de draad weer op, alsof er nooit een laatste zandkorreltje is. Toch zal er een laatste ogenblik zijn, dan is al het oude voorbij. Mensen filosoferen wel eens over de vraag of er in de hemel ‘tijd’ bestaat. Op aarde zijn de zon en de maan ons gegeven als de aanwijzers van de tijden, uren, dagen maanden en jaren. Er wordt in de hemel gezongen en gemusiceerd, dat is maat en tellen, dat is dus tijd. Het verschil is dat de hemelse voortgang geen dag en nacht en geen einde kent. De hemel staat voor eeuwigheid, eindeloos in de letterlijke zin. Voor de aarde is de begrenzing in tijd er wel.

Er komt een moment dat de zandloper echt leeg is, zonder dat ze nog kan worden omgedraaid. De woorden “zij zijn geschied” hebben daarop betrekking. De aarde die we kennen met alles erop en eraan zal eenmaal geschiedenis zijn, voorbij zijn. Dat heeft ook alles te maken met de woorden die de Here God sprak in het voorgaande vers. Zijn woorden zijn getrouw en waarachtig. Als God spreekt dan gebeurt het. Ook Zijn profetische, op de toekomst gerichte woorden zijn zo krachtig, dat zelfs daarvan nu al gezegd kan worden “Zij zijn geschied”. Het is gebeurd, want God is de alfa en de omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. “Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God” (Jesaja 44:6).

Voor mensen die hun vertrouwen op God stellen is het een rijke troost dat God allesomvattend is. Dat betekent dat niets Hem ontgaat en dat Hij alle dingen stuurt en leidt. Ook de dingen die wij niet begrijpen en waar wij onze heftigste vragen bij hebben. De zorg van God gaat zo ver, dat zelfs alle haren op ons hoofd geteld zijn. Gods woord is betrouwbaar.