

7 januari

“van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden”

Openbaring 1:5

De genade en vrede van vers vier krijgen we van God, maar ook van de Here Jezus. Voor ons is dat alles erg raadselachtig. We spreken van een drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In de derde en vierde eeuw van onze jaartelling heeft men dit zo geformuleerd. Het is niet te begrijpen of uit te leggen. Laten we maar gewoon geloven wat de bijbel zegt. Hier zien we, dat genade en vrede van God komt, van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn en van Jezus Christus. Misschien mogen we het zo zien, de Here God is helemaal betrokken op ons heil, ons geluk.

De Here Jezus wordt ons hier op nog een manier voorgesteld, namelijk als de eerstgeborene der doden. Het woord eerstgeborene heeft vaak te maken met de volgorde waarop iets heeft plaatsgevonden. Maar in de bijbel heeft het vooral de betekenis van belangrijkheid. De eerstgeborene is de belangrijkste, aan hem de taak de clan en het familieverband te bewaken en te leiden. De eerstgeborenen ontvangen alle rechten en plichten om de clan te besturen. Daarom kan iemand die niet de eerstgeborene is toch deze titel krijgen. Aan hem wordt dan de verantwoording gegeven voor alles en ieder zorg te dragen.

Van Jezus wordt geschreven dat Hij de eerstgeborene der doden is. Bedoeld wordt dat Hij sterker is dan de dood. Jezus is uit de dood opgestaan, verrezen. We getuigen: Jezus leeft! Dat Hij de eerstgeborene is geeft aan dat Hij de belangrijkste is. Aan Hem worden alle rechten en plichten gegeven om al de anderen te besturen, daarom wordt Hij ook overste van de koningen der aarde genoemd.

Eerstgeboren uit de doden wil nog iets anders zeggen, Hij is niet de enige die door de dood heen leven zal. Ieder die in Hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Geloof u dat? Dan deelt u in het heerlijk perspectief van het eeuwige leven in de nabijheid van God.