

7 december

“En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet”.

Openbaring 22:6

Het is nog steeds één van de engelen die de zeven schalen hadden leeggegoten, die Johannes hier rondleidt door de geweldige toekomst. Het moet ook voor deze boodschapper wonderlijk mooi geweest zijn. Nadat hij het verschrikkelijke oordeel had moeten voltrekken door het uitgieten van zijn schaal met de gramschap Gods, mag hij nu laten zien hoe prachtig de toekomst is voor de getrouwen. Het is haast niet te geloven, er wordt een totaal andere wereld beschreven, dan de ons bekende aarde. We kennen allemaal wel de situaties waarin we van verwondering of blijdschap de handen voor de mond brengen en uitroepen: “dat kan toch niet waar zijn!” Misschien liep Johannes ook wel zo vol verwondering en verbazing, zo schitterend en totaal anders was alles. Dit is te mooi om waar te zijn. Nu, het is wel waar, zo leert deze engel, “deze woorden zijn getrouw en waarachtig”.

Soms vinden we het best moeilijk, al die dingen van de Bijbel te geloven. Zowel over het ontstaan van de wereld, als ook over haar afloop leert Gods woord ons allerlei bijzonderheden. Veel mensen vandaag geloven niet dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen en er wordt al net zo dikwijls getwijfeld over de geprofeteerde afloop. Het woord ‘getrouw’ wordt op veel andere plaatsen door ‘geloof’ vertaald. Geloven en vertrouwen, in het Grieks gaat het om één en hetzelfde woord. We voelen ook wel aan dat dit inderdaad twee kanten van dezelfde zaak zijn. Geloof en vertrouwen horen samen. Zo heeft ook het woord ‘waarachtig’ een duidelijke boodschap. Het geeft in zijn oorspronkelijke betekenis ook aan dat deze dingen niet ‘verzonnen’ zijn.

Wanneer we nu met Johannes al die geweldige toekomstige dingen zien, slaan ook wij misschien de handen voor de mond. De engel bemoedigt ons, geloof het maar, vertrouw er maar op, het is echt. Paulus schrijft: wat in geen mensenhart is opgekomen en wat geen oog heeft gezien. Naar die ongedachte toekomst mogen we uitzien. Het is Jezus Christus Gods Zoon die de toegang ontsloten heeft en het zal niet lang meer duren dan zal deze gedroomde toekomst werkelijkheid worden. Jezus komt spoedig om Zijn gemeente thuis te halen. Maranatha.