

7 augustus

“En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. Openbaring 17:11

We bevinden ons niet in het meest doorzichtige gedeelte van het laatste Bijbelboek. Het is nogal beestachtig, de dingen grijpen op elkaar in, waardoor het moeilijk is een helder beeld voor ogen te krijgen. Sommige uitleggers denken niet direct aan koninkrijken, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Zij denken bij het beest meer aan de antichrist als persoon. Eerder schreven we al dat we de koning en zijn koninkrijk niet tegenover elkaar moeten zetten. Het hoeft niet het één of het ander te zijn.

Het is goed mogelijk dat het zowel het één en het ander is, beide! In het eerste geval gaat het om de herleving van het Romeinse rijk. Dat zien we in het herstel van Europa, een broze eenheid, maar militair en economisch wel hard. Dan denken we aan het beeld van Nebukadnezar met tenen samengesteld uit klei en ijzer. In het tweede geval zien we een andere merkwaardigheid. Het beest zal ten dode toe gewond raken, maar daar ‘bovennatuurlijk’ van genezen, of uit de dood terugkomen. We schreven daarover bij Openbaring 13:3. Hier herkennen we ook de cryptische omschrijving: het beest was, is niet en zal opkomen. De imitatie van de dood en de opstanding van onze Here Jezus, zal de mensen enorm opwinden en hen verslingeren aan deze dictator.

Dit wonderlijke gebeuren zal de antichrist de mogelijkheid geven echt alle macht naar zich toe te trekken in een achtste rijk zal hij als de meest wrede dictator ooit openbaar worden. Wellicht is dat ook het moment dat hij zich in de tempel als god zal laten aanbidden, het moment waarop de Grote Verdrukking serieus begint. Het is ook het moment waarop bij veel van de teruggekeerde Joden de ogen geopend zullen worden. Zoals we eerder zagen zullen zij vluchten naar de bergen, zoals de Here Jezus gezegd heeft (Mattheüs 24:15-22) en zoals we dat in Openbaring 12:14 eveneens lazen. Wij nemen op dit punt nog maar weer in herinnering dat de gemeente, voordat de laatste jaarweek begint, van de aarde zal worden opgenomen en het Vaderhuis zal zijn binnen gegaan.