

6 januari

“Genade en vrede van Hem, die is en die was en die komt”

Openbaring 1:4

Wie is dat? Hem, die is en die was en die komt. Dat is de Here God, de Here Jezus wordt in het volgende vers genoemd. Hier, in deze woorden, ontmoeten we de Here God. Hij wordt omschreven als degene die is, die was en die komt. We mogen denken aan de wijze waarop God Zich aan Mozes en door Mozes aan het volk Israël bekend maakte. We horen Ik ben. Ik ben heeft u, Mozes, tot Mijn volk gezonden (Exodus 3:14).

De Here God is niet onderworpen aan plaats of tijd. God staat daarboven, feitelijk is Hij de Schepper van deze dingen. Zon, maan en sterren hing Hij op, opdat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren (Genesis 1:14). De astroloog meent uit de sterren te kunnen lezen hoe de toekomst van de mens zal zijn. Sterrenbeeld en dierenriem zouden bepalend zijn voor de dingen van ons leven. Genade en vrede hangen niet af van het juiste gesternte, maar van Hem die is en die was en die komt.

We lezen hier ook woorden die bemoedigen. God die is, die was en die komt, is een God die voor ons in beweging is. Daarbij staat de God die *is* voorop. In het hier en nu, hoe dat er ook uitziet is God aanwezig. Het gebeurt zeker dat God afwezig lijkt en er een Godsverduistering over ons lijkt te zijn gekomen. Dat is schijn, in zulke momenten moeten we kijken naar God die was. Hij was er in Zijn schepping. Zijn kracht en majesteit bleek telkens weer als we kijken naar de geschiedenis van Zijn volk.

We mogen zien naar Jezus, Hij was dood, maar leeft. Wanneer we deze dingen beseffen, kijken we hoopvol vooruit. Hij is immers vooral ook de God die komt. Juist dit laatste Bijbelboek onthult ons veel dat gaat over dit terugkomen van de Here Jezus. Dit boek wordt dan ook afgesloten met de bede: “Amen, kom, Here Jezus!” (Openbaring 22:20).