

5 januari

“Genade en vrede zij u van Hem”

Openbaring 1:4

Er is vast wel ergens oorlog nu u deze woorden leest. Dat kan ver van ons bed zijn, een vluchtig nieuwsbericht, we zijn eraan gewend. Oorlog kan ineens erg dichtbij komen. De Here Jezus spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen, volk zal opstaan tegen volk. Dat is profetie, Bijbelse profetie is altijd werkelijk, vroeg of laat gebeurt het. Geen weldenkend mens wil oorlog. Toch slagen al die weldenkende mensen er niet in oorlog uit te sluiten. Oorlog hoeft niet iets van wapens, militairen of politici te zijn. Oorlog kan gemeen dichtbij komen. Families worden uiteen gescheurd, gezinnen zijn er door verwoest. Dat komt niet in het nieuws, wie het aangaat went er nooit aan, wat een pijn wordt er geleden.

Hier wordt ons ‘genade en vrede’ toegewenst. Dat zijn heel bijzondere woorden. Genade draagt als diepe betekenis vreugde voor het hart. Dat wat het hart vreugde geeft. Onze innerlijke gesteldheid ontvangt daar wat het van zichzelf niet heeft. Mensen die deze genade kennen, hebben een kracht die alle moeite te boven gaat. Je kunt ogen zien schitteren van zieke mensen met vreselijke pijn, zij kennen deze buitengewone genade. Dan heb je ook een vrede die niet met wapens of vredesverdragen afgedwongen kan worden. Een vrede die alle verstand te boven gaat en ook alles omvattend is.

Die vrede is niet het product van menselijke inspanning, ze is niet van deze aarde. Sinds de zondeval is de vrede van deze wereld weggenomen. Waar mensen met elkaar vrede realiseren steekt iedere keer de onvrede de kop weer op. De Bijbel waarschuwt ook voor een bijzondere tijd, dan zullen de mensen zeggen ‘het is alles vrede en rust’ (1 Thessalonicenzen 5:3), maar juist dan zullen ze worden overvallen door een plotseling verderf.

Vrede zal altijd een illusie blijken, maar niet de vrede van Hem, door wie ons hier genade en vrede wordt toegezegd, God Zelf staat garant. De antichrist zal een korte tijd van vrede brengen met een vreselijke oorlog daarop volgend. Alleen Christus zal ons de vrede van God geven die uitstijgt boven de dingen van deze aarde en die voor eeuwig zal zijn.