

4 februari

“Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na deze geschieden moet”

Openbaring 4:1

We zagen dat er een geopende deur was in de hemel. Een deur is belangrijk, een deur geeft toegang of sluit buiten. Hier wordt toegang verleend aan Johannes, hij mag de hemel binnengaan. Jezus Christus is de deur door wie gelovige volgelingen toegang zullen krijgen tot het Vaderhuis. Dat we hier Johannes zien binnengaan is een teken daarvan dat de gelovigen van de aarde zullen worden opgenomen. Dat is een geheimenis dat onbekend was, maar uiteindelijk toch duidelijk in de schrift beschreven staat. We schreven al eerder over de ure der verzoeking, waarvoor de gelovigen bewaard zullen worden. Hier zien we hoe de gelovigen, in de persoon van Johannes, ten hemel mogen opklimmen.

Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 uitgebreid over dit gebeuren, we zullen bij het geklank van een bazuin Gods in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet. In 1 Corinthe 15:52, schrijft Paulus dat dit wonderlijke gebeuren in een ‘ondeelbaar ogenblik’ zal plaatsvinden. Het is de Here Jezus. Hij had in Johannes 14:3 al beloofd dat Hij ons zou komen halen en brengen, waar Hij is. In het Vaderhuis. In het Oude Testament zien we in de persoon van Henoeh een wonderlijk voorbeeld daarvan. “Henoeh wandelde met God en Hij was niet meer, want God had hem opgenomen”. Het onderscheid tussen Henoeh en anderen was zijn wandel met de Here God. Mogen ook wij daaraan gekend worden? Wandelen wij met de Here God? Is dat een wandel in heiliging, want zonder heiliging zal niemand de Here zien en blijft de deur gesloten.

Aan Johannes zal getoond worden wat er na de zogenoemde ‘opname der gemeente’ zal gebeuren. “Ik zal u tonen wat na deze geschieden moet”, zoals geschreven sluit dat weer helemaal aan bij Openbaring 1:19. Johannes krijgt als eerste een buitengewone gebeurtenis in de hemel te zien. Daarna wordt zichtbaar hoe de ontwikkeling op aarde zal wezen en uiteindelijk zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe stad komen, het hemelse Jeruzalem.