

4 augustus

“Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn”.

Openbaring 17:8

Opnieuw verbazing, maar nu bij de mensen die niet behouden zijn. Via Johannes komt de boodschap tot ons. Het is erg belangrijk te weten wat dit allemaal te betekenen heeft. Wie of was is het beest waar de vrouw door wordt gedragen en met wie de vrouw blijkbaar een soort verbond heeft gesloten. Ze trekken, voorlopig, nog samen op. Het is het beest dat we ook al in Openbaring 13 zagen. Het wisselt een beetje rond dat beest. Aan de ene kant zien we een persoon, die we als antichrist hebben ontmaskerd. Aan de andere kant zien we een politieke macht. Gaat het nu om de persoon of het rijk van de antichrist? Die tegenstelling mogen we terzijde stellen.

Veel vaker en zeker bij dictaturen is er geen tegenstelling. De dictator en zijn rijk zijn één. De dictator bepaalt wat er in zijn rijk gebeurt. Dat zagen we al in de tijd van de Romeinse keizers. Zij lieten zich zelfs als god aanbidden en eisten volkomen toewijding van hun onderdanen. We hebben gezien dat de antichrist, door middel van het teken aan rechterhand of voorhoofd, ook die volkomen toewijding eist. Zonder dat teken kunnen mensen zelfs niet meer kopen of verkopen.

Wat Johannes nu uitgelegd krijgt is heel bijzonder, zelfs de mensen op aarde, die de antichrist volgen, zijn er verbaasd over. Het beest, de politieke leider en zijn rijk keren terug, bedoeld wordt: het dictatoriale van het Romeinse keizerrijk komt weer terug en daarmee dus ook de dictator die als God wil zijn. Daniël profeteerde daarover, toen hij de droom van Nebukadnezar uitlegde. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat het beeld vanaf het gouden hoofd tot en met de tien tenen, manifestaties zijn van het beest.

Het laatste grote rijk dat er was toen de Here Jezus werd geboren, zal er weer zijn, wanneer de Here Jezus terugkeert. Het was er, is niet en het zal opkomen. Verbazingwekkend.