

3 juli

“Wie zou niet vrezen, Here, en Uw naam niet verheerlijken? Immers Gij alleen zijt heilig”

Openbaring 15:4^a

Helaas is het woordje vrezen nogal eens verkeerd uitgelegd en gebruikt. Dan wordt er angst aan gekoppeld. Daarmee wordt dan een verkeerd beeld gecreëerd, dat van een angstaanjagende God. Dan is de Here God er ook alleen maar op uit om onze wandaden en zonden te turven, waarvoor Hij straks rekenschap zal vragen. Dit doet geen recht aan het wezen van onze God en Vader. Het is niet zo dat dit aspect er niet bij zit, maar het ligt genuanceerder. Vrees heeft te maken met respect en ontzag. De grootheid, in positieve zin van het woord, heeft een uitstraling. De Here God is zo groot, zo goed, zo heilig, zo rechtvaardig, zo trouw, zo sterk om al die positieve dingen te bewaken, daar ben ik diep van onder de indruk en daar heb ik groot respect voor. Daar vrees ik dus voor en ik ben er ook zo door bewogen dat ik maar één ding wil, dat ook anderen met datzelfde respect en die diepe eerbied vervuld zullen worden. Dat betekent dat ook anderen Gods naam verheerlijken.

Op welke manier kunnen wij Gods naam verheerlijken? Dan moeten wij ons uitstrekken tot een leven in overeenstemming met het karakter van de Here God. De dingen van Hem moeten we zoeken, Zijn woord, Zijn wil en Zijn werkelijkheid moet ons leven helemaal doordringen. Eigenlijk klinkt er in dit vers verbazing door. Hoe kan het toch zijn dat mensen geen vrees hebben en niet de dingen van de Here God zoeken, hoe kan dat toch? Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid, het kan zo veel beter. Er is nog een motivatie tot vrees en verheerlijking, “Gij alleen zijt heilig”. Ook dit woord is zo vaak verkeerd begrepen en uitgelegd. Dan horen we het in negatieve zin, dat komt omdat dit woord iets onbereikbaars aangeeft. Niemand kan het volmaakte niveau in liefde, rechtvaardigheid en al die dingen die bij God horen, bereiken, “Gij alleen zijt heilig”.

We hoeven niet te vrezen, door Christus zijn we gekocht, betaald en geheiligd, waardoor we toegang hebben tot die grote en machtige God.