

3 januari

“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden”

Openbaring 1:1

We kijken nog een keer naar dit eerste vers. Dit boek openbaart dingen die weldra moeten geschieden. Het woord weldra roept wellicht wat vragen op. Schreef Johannes niet bijna 2000 jaar geleden in zijn verbanningsoord deze woorden op? Wij hebben toch een wat ander idee bij het woord weldra. Het Griekse woord dat hier gebruikt is vinden we terug in het ons bekende woord tachograaf, zo'n schijf in de vrachtwagen, die de voortbewegingen registreert. Het heeft te maken met de beschrijving van de tijd, er zit een soort versnelling in, het gaat steeds sneller. Het gaat niet om een tijdstip, zelfs niet om een tijdsperiode, maar om de ontwikkeling van de tijd. De route waarlangs de wereld naar de ontknoping toesnelt.

Zo kijken vandaag veel mensen tegen de ontwikkelingen aan die om ons heen plaatsvinden, alles gaat zo snel. Op een andere plaats lezen we in de bijbel, dat de kennis zal vermeederen. Die versnelling en die vermeederen signaleren we overal om ons heen. Nog maar twee generaties geleden zag onze wereld er totaal anders uit. De wonderen der techniek en de toename van kennis in de medische wetenschap hebben veel gebracht waar we dankbaar gebruik van mogen maken. Helaas zijn er ook veel nieuwe zorgen en problemen door ontstaan.

Het woordje weldra, hoe moeilijk ook te vertalen, is op zich al een stuk profetie en wat bijzonder, daar zien wij de vervulling van. De tijden veranderen. Zoals de tachograaf aangeeft wat er tijdens de rit is gebeurd, zo lezen we in het boek Openbaring wat er 'tijdens' de ontrolling van de wereldgeschiedenis gebeuren zal. Het gaat daarbij ook om een moeten, 'hetgeen gebeuren moet'.

Er is een rijpingsproces gaande, zowel van het goede als van het boze. Die dingen moeten gebeuren. Dat heeft ten diepste te maken met zingeving. Er zit bij alle vragen en moeite die we kennen en bij al ons worstelen met de dingen om ons heen, ten diepste toch ergens een zingeving, het moet gebeuren. De dingen die gebeuren, zijn uiteindelijk tot heil en genezing. Dat wordt, naarmate we verder komen in dit laatste Bijbelboek, steeds meer openbaar. Terecht dat men ook spreekt van een troostboek.