

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt”.

Openbaring 19:7

Er zijn veel dingen waar mensen blij mee zijn en zich echt over kunnen verheugen. Wat te denken van een huwelijk, een geboorte van een kind of kleinkind. We kunnen dankbaar een jubileum bereiken. Dan is er echte vreugde. Soms zie ik een vreugde om me heen, waar ik geen echte blijdschap in herken. Wat voor vreugde wordt er beleefd aan een avondje stappen, waar jongeren, maar ook ouderen zich laveloos drinken aan alcohol. Wat voor vreugde zit er in het hebben van overspelige relaties? Er wordt door het zogenaamde moment van vreugde, enorm veel dat goed en heilig is kapot gemaakt. Er is geen einde aan het opsommen van surrogaat vreugde en blijdschap, waarvan het einde wrang en bitter is. Steeds weer kiezen mensen voor zo'n heilloze weg.

In het vers boven dit gedeelte worden we ook uitgenodigd vreugde te bedrijven. Je bedrijft vreugde! Dat wordt op het feest zelf gedaan. Onderweg naar het feest beleef je zogezegd al de vreugde van de voorpret. Het vooruitzicht straks met anderen heel blij en feestelijk samen te mogen zijn. Om wat voor vreugdefeest gaat het hier, van welke voorpret mogen we hier genieten? Het gaat om een huwelijksfeest. Bij dit feest zien we uiteraard twee partners. We mogen 'Hem' de eer geven, want het is de bruiloft van het Lam. Wie is het Lam? Johannes de dooper wees al op het Lam. "Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Daarbij wees Johannes op de Here Jezus. Jezus is de bruidegom. In Johannes 3:29 noemt Johannes zich de vriend van de bruidegom. Daarmee alleen al zegt Johannes dat noch hij noch heel het Joodse volk de bruid van Christus kan zijn. Ik geloof en zal daar nog over schrijven dat de gemeente de bruid van Christus is. Hoe dan ook hier lezen we dat de vrouw zich gereed gemaakt heeft.

Dit is het bruiloftsfeest, groter en heerlijker feest is er niet. Ja we gaan in op de uitnodiging om vreugde te bedrijven en blij te zijn, dit is echte vreugde. Soms zingen we: Er is vreugde, hemelvreugde hier op aard. Dat is iets van de voorpret, eigenlijk een veel te plat woord voor de rijke vreugde die straks zal aanbreken.