

2 juni

“En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen
Openbaring 13:5

Onze politici zijn mensen die niet alleen kennis van zaken moeten hebben en goed ingevoerd moeten zijn in het politiek bedrijf, het is ook belangrijk dat ze goed overkomen bij de kiezer. De moderne politicus moet een zeker charisma hebben, een uitstraling die vertrouwen wekt en waar de handen voor op elkaar gaan. Er zijn bureaus en organisaties die zich bezig houden met het ‘maken van de man’. Wanneer iemand bovendien het natuurlijke talent heeft dan kan hij ver komen in de politiek en de maatschappij. Zowel in de oudheid als ook in de recentere tijd waren en zijn er mannen die velen aanspreken. De antichrist, het beest zal ongetwijfeld zo iemand zijn. De wereld ligt aan zijn voeten, natuurlijk heeft dat effect op het karakter, dat ongetwijfeld toch al besmet zal zijn met arrogantie en hoogmoed. Nu lezen we hier dat hem een mond gegeven werd. De vraag zou gesteld kunnen worden, wie geeft hem die mond. Ongetwijfeld is dat satan zelf. Satan kenmerkte zich al vaker als iemand die God waagt tegen te spreken. Het boek Job laat ons zien dat hij er niet voor terugdeinst God te weerspreken, ook poogt satan Jezus te verleiden met onheilige voorstellen. Nu inspireert de Boze deze laatste werelddictator en geeft hem een mond. Die mond wordt gebruikt om God te lasteren.

De wereld krijgt de regering die ze zelf kiest, deze persoon is dus exponent van wat in de samenleving gemeengoed is. Hier zien we dus niet alleen de antichrist als godslasteraar, maar daar staat een godslasterlijke wereld achter. Alle dagen leven we in een wereld waar door grote en kleine mensen de meest grove woorden gebezigd worden.

Vandaag wordt aan het godslasterlijke een mond gegeven. In de moderne media worden vloekmonitoren gebruikt die bijhouden hoeveel er gevloekt wordt, dat neemt schrikbarende vormen aan. Laten we beseffen dat het niet alleen om gebezigde woorden gaat, al het ontkennen van God of van Zijn werk is godslasterlijk, hoe ‘beschaafd’ de woordkeus ook is. Het is vreselijk dat hem deze mond gegeven wordt, gelukkig is zijn tijd beperkt. Helaas toch nog tweeënveertig maanden lang. Laten wij God de eer geven, tot in eeuwigheid.