

2 februari
"Noch koud, noch heet"
Openbaring 3:15

We zitten ineens in een heel andere sfeer, een heel andere gemeente. De waardering die de Here Jezus voor deze gemeente opbrengt is bepaald niet positief. Er wordt van Laodicea helemaal niets gezegd dat goed is. In zo'n gemeente zullen we ons natuurlijk helemaal niet zo thuis voelen!? Daar zouden we ons wel eens ernstig in kunnen vergissen. Het blijkt dat de leden van die gemeente heel positief over zichzelf denken: "Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek". Wat een contrast tussen het zelfoordeel en het oordeel van de Heer. Hoe kan het tot zo'n tegenstelling komen? Misschien zit de boodschap in de naam van de gemeente. Vrij vertaalt betekent Laodicea zoveel als democratie.

In een democratie heeft het volk, de burgerij, het voor het zeggen, zij bepaalt de koers en beslist over wat goed of fout is. Zou dat voor deze gemeente ook gelden? In het vorige briefje aan Filadelfia lezen we dat men het woord bewaard had. Zou het kunnen zijn dat in deze gemeente het woord van God is ingeruild tegen de ideeën van de mens?

De brief aan Laodicea is de laatste van de zeven rondzendbrieven. Wellicht ook de laatste fase van de kerk op aarde. Zoals we eerder lijnen trokken naar de kerkgeschiedenis, zo moeten we dan nu wellicht de lijn voor deze laatste gemeente doortrekken. Vandaag leven we in een tijd waarin de Bijbel meer dan ooit wordt losgelaten. Nagenoeg alle belangrijke aspecten worden ter discussie gesteld. Wij mensen weten het, met onze toegenomen kennis vandaag, beter dan de profeten, apostelen of Jezus zelf. Over alle dingen in de bijbel meent de mens vandaag een beter woord te kunnen zeggen, van schepping tot herschepping hebben we de boodschap aangepast aan moderne inzichten. Maar het oordeel van de Heer is niet positief. De vraag of wij ons vandaag onder het oordeel van de Here Jezus durven te plaatsen. Zijn wij koud, heet? Hoe staan wij voor de zaak van de Heer?