

1 september

“En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard”.
Openbaring 19:6

Het bevel werd gegeven, de roep klonk door het hemelgewelf: “Looft onze God”. Het is als op het aangeven van de koordirigent, het hemelkoor zwelt aan. Er wordt gesproken over een stem als van een grote schare. Ja, zo zal dat zeker zijn. Ik luister graag naar massale koorzang en nog fijner is het om zelf midden in zo'n groot koor je stem te mogen verheffen tot eer van God. De schrijver gaat echter nog verder, hij vergelijkt de hemelse koorzang met het geluid van vele wateren en met donderslagen. Dat zijn machtige natuurelementen, de sterkste en meest tot de verbeelding sprekende grootse geluidsbronnen, magistraal moet het zijn.

We horen voor de vierde keer in dit hoofdstuk het machtige halleluja. Waarom klinkt dat woord van lof hier, is er een reden? Die is er: “De Here, onze God heeft het koningschap aanvaard”. Wat een overgang en wat een verandering van sfeer. Tot nu toe waren het steeds de koningen van de aarde geweest die hun koninkrijk vestigden. Onder hen waren heel goede koningen, maar dikwijls bleek dat macht corrupteert. De wereld heeft zojuist afscheid genomen van de grootste dictator ooit, de antichrist. Door de antichrist voerde de satan zijn boos bewind. Nu heeft de Here God het koningschap aanvaard. Het is door de Here Jezus dat Hij regeert. Daarmee worden veel profetieën vervuld. Hier noemen we alleen die uit Lukas 2:32, 33 “en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal als koning over het huis van David heersen tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde nemen”. Dat dit koningschap geen einde zal nemen ligt besloten in het woord ‘Almachtige’. Macht over alles en iedereen. Dat is ook in liefde, in genade, in vrede in veiligheid.

Hij onze God zal een totaal andere regering brengen dan die regeringen die door ons gekozen zijn of die zelf de macht gegrepen hebben. Die grote God wordt hier opnieuw geëerd met een groots halleluja. Het bruist als wateren en klinkt als donderslagen. Ergens daartussen doet ook mijn stemmetje mee. Prachtig.