

1 november

“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is”

Openbaring 21:2

Johannes mag nieuwe dingen zien en wat zal het hem blij hebben gemaakt. Hij zal zo gezegd zijn ogen uitgekeken hebben, zoals ook wij dat doen als we nieuwe dingen zien. Misschien houdt u van reizen en kunt u met bewondering in andere culturen de steden of gebouwen bekijken die zo heel anders zijn dan de steden die wij in ons land kennen. Voorbij iedere hoek word je weer verrast door het nieuwe. Johannes ziet een stad. Het zal de hoofdstad zijn van de nieuwe aarde. De stad blijkt een naam te hebben en daarmee wordt een verbintenis getrokken naar de huidige aarde, Jeruzalem. Het gaat echter om een nieuwe stad en daarom lezen we van het nieuwe Jeruzalem. Dit nieuwe Jeruzalem moeten we niet verwarren met de hemel. Het is de hoofdstad van de hemel. Opvallend is ook dat de maten van die stad nauwkeurig gegeven worden, hij zal fabelachtig in omvang blijken te zijn, we zullen er nog van horen.

In zekere zin spreekt de Bijbel drie maal over Jeruzalem. De naam wordt uiteraard veel vaker gebruikt, maar er zijn drie voor de Bijbel belangrijke perioden. Het historische Jeruzalem, de stad die David veroverde en tot zijn hoofdstad maakte. Het tweede Jeruzalem zal straks door de grote Zoon van David tot Zijn hoofdstad worden gemaakt.

Tijdens het duizendjarig vrederijk zal de vrede van dat Jeruzalem uitgaan. Daar zullen de volken jaarlijks naar toe trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal de stad van vrede genoemd worden. Die stad zal ongetwijfeld gebouwd zijn op de fundamenten van de oude stad van David. Als derde zien we dit nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt. Die stad hoort niet meer bij de wereld die voorbij gaat, maar hoort bij de wereld die komen gaat.